



JAAR C 3^{de} zondag door het jaar



Lezingen

Nehemia 8, 2-4a.5-6.8-10
1 Korintiërs 12, 12-14.27
Lucas 1, 1-4; 4.14-21

Thema

Het woord vervuld

Collecte

In alle kernen is de gewone
collecte voor bisdom en eigen
geloofsgemeenschap.



Jubeljaar 2025

Afgelopen week was de nieuwjaarsreceptie van ons bisdom in St. Willebrord. Vele mensen uit de diverse parochies waren daarbij aanwezig. De bisschop gaf ons uitleg over de missionaire parochie, waarna in een gezellige bijeenkomst veel handen werden geschud en een praatje werd gehouden. Bij de uitgang kregen we een brochure, die u ook in het parochiecentrum kunt krijgen. De komende weken geven we stukken uit de brochure weer. Hieronder volgt al een eerste bijdrage.

Elke 25 jaar viert de rooms-katholieke Kerk een Jubeljaar en ook dit jaar is het zover. Een Jubeljaar (ook wel 'Heilig Jaar' genoemd) legt de nadruk op de verzoening tussen God en de mensen, en de mensen onderling. Het Jubeljaar biedt een unieke gelegenheid om mensen dichter bij Christus te brengen en hen te begeleiden op het pad van leerling-zijn.

Pelgrims van Hoop in een missionair bisdom

Het is altijd relevant om na te denken over hoe wij leven en waarom en hoe we onze keuzes maken. Wat houdt ons op de been? Wat geeft richting aan ons denken, spreken en handelen? Daarover gaat het in het komende Jubeljaar: over hoop die ons als gelovigen doet leven, goed leven. Het Jubeljaar heeft Bijbelse wortels. In het Oude Testament vind je een groot aantal teksten over hoe het volk in het Beloofde Land moet leven. God is heilig en het volk moet leven op een manier die past bij de heilige en rechtvaardige God. Er zijn daarom veel voorschriften van sociale gerechtigheid. Concreet was er een voorschrift dat om de 7 jaar slaven werden vrijgelaten en in hun rechten hersteld. Iemand kon wel tot armoede vervallen en zich moeten verhuren (eigenlijk: slaaf worden) om te overleven, maar het voorschrift was: zoiets mag hooguit 7 jaar duren, dan moeten de familie of stamverwanten de 'losser' worden ('hij die de losprijs betaalt') en zo iemand vrijkopen.

Deze oude wet kreeg een nieuwe diepte door de Babylonische ballingschap. Toen was nagenoeg het hele volk als slaaf weggevoerd. Als iedereen een balling en slaaf is geworden, is er niemand die na 7 jaar de losprijs betaalt. God heeft het toen op zich genomen en is de (ver)losser, geworden: door zijn genade was terugkeer mogelijk. Dat staat onuitwisbaar gegrift in het geheugen van het volk. Toen Jezus zijn eerste openbare toespraak hield in de synagoge van Nazareth, verwees Hij hiernaar en zei: "De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalft heeft. Hij heeft mij gezonden om... een genadejaar af te kondigen van de Heer." (Lc. 4, 18-19). Die woorden van Jezus betekenen: God betaalt opnieuw de losprijs; Hij geeft zijn Zoon, en zijn Zoon biedt zichzelf als losprijs aan om ons te bevrijden uit de slavernij van het kwaad, waar de mensheid in verstrikt is. Wie dit aanneemt, staat anders in het leven. Aan zijn leerlingen heeft Jezus dit als missie gegeven: dit Goede Nieuws te verkondigen, zelf te beleven en nieuwe leerlingen te maken. Het Jubeljaar is bij uitstek een tijd om te groeien als missionaire geloofsgemeenschap.

Mgr. dr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda

Eerste heilige communie

Ieder jaar worden er gelukkig kinderen geboren en ieder jaar worden er kinderen gedoopt. Zo doen er ook ieder jaar weer kinderen mee aan de viering van de eucharistie nadat ze hun eerste heilige communie hebben gedaan. Wilt u graag dat ook uw zoon of dochter in 2025 zijn/haar eerste communie doet?

Belangrijke data in de voorbereiding zijn:

- op woensdag 19 februari is er om 20.00 uur een ouderavond in de Emmaüskerk in Terneuzen.
- op zaterdag 8 maart is het startfeest van 13.30 tot 17.00 uur in de Emmaüskerk in Terneuzen.
- in elke parochie is er minstens één eerstecomunieviering in mei.
- exacte locaties en tijden worden op de ouderavond meegedeeld, omdat deze mede afhankelijk zijn van het aantal aanmeldingen.

Meld u aan vóór 1 februari. U kunt het formulier downloaden op de website van onze parochie via de link onder dit artikel. Nadat u het ingevuld hebt, mailt u het naar feestindekerkzv@gmail.com.

De kosten (de sacramentsbijdrage) zijn dit jaar €165,00. Dit is de minimum-gezinsbijdrage en hoeft dus maar één keer te worden betaald. Ook als meerdere kinderen uit hetzelfde gezin gedoopt worden, hun eerste heilige communie of vormsel doen.

Wilt u bij de overboeking vermelden: 'eerste communie' én de voor- en achternaam van de communicant?

De aanmelding is pas definitief na ontvangst van het aanmeldformulier én de betaling. Als dit problemen geeft, neem dan contact op met pastor Embregt (tel. 06 - 547 565 65).

Het voorbereidingstraject bestaat uit een werkboek, aangevuld met filmpjes op internet. Ouders of verzorgenden en communicantjes werken daar samen aan. Zondags vóór de eucharistieviering in Terneuzen zal pastoraal werker Embregt Wever daar aanwezig zijn voor verdere verdieping en vragen.

Wij verheugen ons ook dit jaar weer op dit mooie feest en hopen en bidden dat wij velen hierbij mogen verwelkomen. Op: https://www.andreas-wzvl.nl/post/aanmelden-eerste-heilige-communie?utm_source=Laposta&utm_campaign=Nieuwsbrief+255++2025&utm_medium=email kunt het aanmeldformulier downloaden.



Impressie van de oecumenische viering van zondag 19 januari



“Wat een mooie oecumenische verbondenheid”, zeiden de kerkgangers afgelopen zondag over de oecumenische viering aan het begin van de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Dit jaar waren wij te gast in de PKN-kerk aan de Houtmarkt in Hulst.

De dienst werd voorgedaan door dominee Aart van Houweling en pastoraal werker Ralf Grossert.

Rondom het thema ‘Ja, ik geloof’ hebben wij biddend en zingend stilgestaan bij de Geloofsbelijdenis van Nicea. Deze oude tekst van 1700 jaar geleden, die wij nog steeds bidden, inspireerde ons na te denken over ons persoonlijk geloof en hoe wij dat vorm geven in onze geloofsgemeenschappen. Dit deden wij tijdens de overweging aan de hand van de jaarringen van een boomschijf.

Onze dienst werd opgeluisterd door mooie muziek van orgel en dwarsfluit, en een geweldig klinkende samenzang. Het was genieten!

Als ‘Licht van Christus’ in de wereld ontstaken wij een kaarsje en beleden wij ons gemeenschappelijk geloof. Na de voorbeden, het Onzevader en een Ierse zegenwens ter afsluiting was er bij koffie en thee ruimte voor ontmoeting en gesprek.

Ralf Grossert p.w.

Dameskoor van de Basilek Hulst zoekt een nieuwe dirigent

Ruim 25 jaar is Marina Stockman dirigente geweest van het dameskoor van de basilek van Hulst en zij heeft dit met hart en ziel gedaan. Nu heeft Marina te kennen gegeven dat het tijd is voor andere bezigheden en zal ze met ingang van de zomervakantie gaan stoppen met dirigeren. Het bestuur en de leden respecteren haar besluit en zijn nu op zoek naar een opvolger/opvolgster.

Het koor bestaat uit ruim 20 enthousiaste dames.

Denkt u: dit lijkt me wel wat, ik wil graag meer informatie, mailt of belt u dan naar de voorzitter: H. Clijncke, harrietteclyncke@gmail.com, tel. 06-51862168



Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 26 januari 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. Het Basilekkoor

intenties: familie Baert-van Gijsel; Paula van den Bogaert en haar zus Jeannette van den Bogaert; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga, Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; leon de Bleijser en overleden familie; Piet Hamelink echtgenoot van Ria Hamelink-Ivens; Henny Smet; Juliëtte Borm-van Eerdenburgh en echtgenoot Petrus Borm; Jo van Itegem echtgenoot van Mathilde van Itegem-Roelans; gezusters Coenen; Lizette De Cock en echtgenoot Ferdi Baart; Etiën de Kind en echtgenote mariëtte de Kind-van der Heyden; Lydia Mol-Rammelo o en echtgenoot Gerard Mol; Piet de rijk; Jo de Poorter en echtgenote Ireen van Waterschoot; Gerard Bruggeman en echtgenote Marja van Waterschoot, zoon Eric en dochter Thérèse; Jeanne de Theije-Brooijmans en echtgenoot Gilles de Theije; Roza de Clippelaar-van Gothem en echtgenoot Fons de Clippelaar; Josephina Ransaert-Baert, overleden op 30 september 2024; Gerard Bruggeman en echtgenote Marja van Waterschoot, zoon Eric en dochter Thérèse

woensdag 29 januari 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 29 januari 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger kapelaan R. Rojas Romero

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zaterdag 25 januari 19.00 uur: Praise & Worship viering

Clinge H. Henricus

dinsdag 28 januari 10.00 uur: gebedsgroep

Hengstdijk H. Catharina

maandag 27 januari 19.00 uur: viering van woord en gebed verzorgd door de werkgroep

intenties: Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en overleden familie; Paula de Rooij en overleden familie; Leon Verschuren; Emery de Nijs, overleden kleinzoon Erik en overleden familie

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

Op zondag 26 januari a.s. is er geen viering in onze kapel.

U bent op zondag 2 februari a.s. weer van harte welkom.

Overzicht vieringen rond 26 januari

Hulst

zo 26 jan 10.00 uur: eucharistie

wo 29 jan 18.30 uur: rozenkrans

wo 29 jan 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

za 25 jan 19.00 uur:

Praise & Worship

Clinge

di 28 jan 10.00 uur: gebedsgroep

Hengstdijk

ma 28 jan 19.00 uur: viering w&g

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.hmsdz.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; **Pastoraal**

werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

Pastoraal werker E. Wever, obl.osb

gsm 06-54756565

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604