



JAAR B 2^{de} zondag van de advent



Lezingen

Jesaja 40, 1-5.9-11
2 Petrus 3, 8-14
Marcus 1, 1-8

Thema

Baan de weg

Collecte

In alle kernen is de gewone
collecte voor bisdom en eigen
geloofsgemeenschap.

Adventskrans

De adventskrans heeft een christelijke betekenis, maar komt oorspronkelijk van een Germaans gebruik. In de decembermaand worden de dagen steeds korter met afname van licht en warmte doordat de kracht van de zon op het noordelijk halfrond afneemt. De bomen hebben hun bladeren verloren. Voor de Germanen brak er dan een moeilijke tijd aan om aan eten te komen. Zij verlangden naar betere tijden.

De Germanen vierden op de kortste dag van het jaar het feest van de zonnewende, de terugkomst van de zon. Zij meenden dat op deze dag de zon stilstond. Daarom dachten ze, dat ze dan niet mochten werken; wagen- of spinnewiel mochten niet draaien. Symbolisch werd dit uitgedrukt door een wagenrad aan het plafond van de woning te hangen. Dit rad werd versierd met groenblijvende takken als symbool van hoop op nieuw leven, op herstel van het groen in de natuur, nieuwe groei en nieuwe oogst.

Advent is voor christenen een periode van stil worden en verwachten, van voorbereiden en naar het kerstfeest toelevens. Met Kerstmis vierden christenen de geboorte van Jezus, het Licht komt in de wereld. Hij is voor hen een 'lichtend' voorbeeld.

De adventskrans symboliseert vandaag de dag hoop en verwachting: de krans is gemaakt van groene takken als symbool van hoop. Om de krans is een paars lint gewonden: de liturgische kleur van de advent. Op de krans staan 4 kaarsen, symbool van de vier zondagen van de advent. Iedere zondag in de advent wordt er een kaars meer aangestoken: het Licht komt dichterbij. De kaarsen zijn meestal wit, maar er kunnen ook 3 kaarsen paars zijn, de liturgische kleur van de advent en 1 roze van de 3^{de} zondag van de advent, zondag gaudete: 'we zijn blij', want we zijn halverwege het wachten op het 'Licht van de wereld'. Al een klein beetje van de kerstvreugde, van de witte liturgische kleur, mag bij het paars.

Monique Klok-Ranke

Nieuwe uitzending van 'Geloof, Hoop & Liefde'

Geloof, Hoop & Liefde heet de rubriek die opgenomen en samengesteld wordt door George van der Sijpt en via Omroep Hulst maandelijks wordt uitgezonden en op onze [website](https://www.omroep-hulst.nl) wordt geplaatst. Filmpjes met steeds een ander, vaak actueel thema. Deze keer, aan het begin van de advent, de start van het nieuwe kerkelijk jaar, met pastor Frans van Geyt, zie <https://youtu.be/Je1fF5Y2CWI>.



Adventsviering in Graauw op donderdagmorgen 21 december om 10 uur

Op donderdag 21 december a.s. is er in Gemeenschapshuis Graauw om 10.00 uur een woord- en communieviering met als voorganger pastor Ralf Grossert en met medewerking van het koor 'Laudate Dominum' uit Clinge.

De viering staat in het teken van de advent, de voorbereidingstijd op het naderende kerstfeest. De kerststal uit de kerk van Graauw staat opgesteld op het podium. U bent allen van harte welkom.

Kerstzangavond basiliek Hulst op vrijdagavond 22 december van 19.00 uur tot 20.15 uur



Een traditie weer even in ere hersteld. Jarenlang was de Kerstzangavond een traditie. In het kader van haar 50-jarig bestaan neemt de Cantorij der Basiliek het initiatief om deze traditie - in ieder geval eenmalig - in ere te herstellen. Medewerking verlenen de Cantorij der Basiliek o.l.v. Anton de Kort, het Jeugdkoor o.l.v. Marjan Bun, het Basiliekkoor o.l.v. Ronald van Quekelberge en het Dameskoor o.l.v. Marina Stockman. Marcel Mangnus is de organist en Ann den Exter is de lector.

Voor velen is de periode vóór Kerstmis een heel drukke tijd. Het jaar moet afgesloten worden, het eerste deel van het schooljaar loopt ten einde, er moet nog van alles geregeld worden om op feestelijke wijze de kerst- en nieuwjaarsdagen te kunnen vieren of er moet ingepakt worden voor de reis naar de wintersport enz. enz. Een tijd van hollen, jachten en jagen.... Hebben we nog wel tijd om bij Kerstmis stil te staan?

En dan is daar de Kerstzangavond...

Mensen gaan al vroeg door koude, door regen of sneeuw naar de basiliek, want daar wordt het gevoel van Kerstmis opgewekt door het luisteren naar mooie teksten, orgelspel, prachtige koorzang, maar vooral door het samen zingen van de aloude kerstliederen. Voor menigeen is zo'n kerstzangavond pas het echte begin van de kerstperiode. Een moment van bewustwording. Immers, we leven in een tijd waarin Kerstmis vieren niet voor iedereen vanzelfsprekend is, door oorlog en geweld. Daarom een avond van bezinning, van

warmte, van samenzijn.

leder – ongeacht traditie, cultuur of geloof – is van harte welkom!

Kerstsamenzang in de kapel van de Blaauwe Hoeve op zondagmiddag 17 december

Op zondagmiddag 17 december is er van 14.30 uur tot 15.30 uur kerstsamenzang in de kapel van de Blaauwe Hoeve in Hulst. Samen met De Hulster Troubadours en Jeugdkoor De Walnoten gaan we zingend op weg naar Kerstmis. In het repertoire zitten de bekende klassiekers, maar de beide koren zingen ook enkele kerstliederen alleen. Diaken Kees van Geloof zal de verschillende onderdelen met kerstgedachten aan elkaar verbinden. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom.

Zondagmiddag 17 december
14.30-15.30 uur
Kapel van de Blaauwe Hoeve
Met De Hulster Troubadours
en De Walnoten



Gratis toegang

Kerststallentoonstelling in Hengstdijk van 27 t/m 30 december



We zitten nu volop in de voorbereidingen voor de 19^e editie van de kerststallentoonstelling die eind december weer in de kerk van Hengstdijk gehouden wordt. Er zijn een flink aantal nieuwe aanmeldingen binnengekomen en ook de verzamelaars hebben vaak weer nieuwe kerststallen voor de tentoonstelling. Net als in de voorgaande jaren proberen we weer een gezellige kerstfeer te creëren, waar u onder het genot van koffie, thee, glühwein of warme chocolademelk van kunt genieten. De toegangsprijs is €4,- p.p. De toegang voor de kinderen blijft gratis. U hoeft maar één keer entree te betalen voor de duur van de tentoonstelling. **De openingstijden zijn van 27 t/m 30 december dagelijks van 13.00 tot 18.00 uur in de kerk van Hengstdijk.**

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 10 december 11.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. de Cantorij der Basiliek

intenties: familie Baert-van Gijsel; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Franciscus Blommaert en echtgenote Maria Wittock en overleden ouders; Jacobus de Smit, broers, zusters en verdere familie Heijens; Leonid Gromyko en Ljoebov Pilinoga Willy van Mol en echtgenote Maria Roels; Leon de Bleijser; Fanny Meijs-van Damme echtgenote van Marc Meijs; Tonny Kuijcks en echtgenote Annie Kuijcks-Schuerman; Riet de Kamps-Heijens en echtgenoot Dick de Kamps; Door Fackeldey-Jansen echtgenoot van Peter Fackeldey

woensdag 13 december 10.00 uur: rozenkransgebed

woensdag 13 december 10.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: familie Baert-van Gijsel; familie Verdurmen; overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen

overleden: mw. Theodora Maria Jansen echtgenote van Peter Fackeldey, 82 jaar

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

vrijdag 8 december: kerstmarkt

zondag 10 december 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Sylvia en Emma van Damme; Alice Dierick en overleden familie; Ronny de Kerf echtgenoot van Agnes Kindt

Clinge H. Henricus

zaterdag 9 december 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het gemengd koor

intenties: jaargetijde Ghislain van Esbroeck; Bertha Heijens echtgenote van Louis Boëne; Jozef en Mathilde van Esbroeck-Roctus; Alice Heijens-Bral echtgenote van Robert Heijens; Saria van den Brande en echtgenoot Joseph Govaert; Christianne van Duijse echtgenote van Rudy Bracke; Karel Bracke en echtgenote Maria Merckx; Wies Bracke; Fiel Merckx en echtgenote Annie Burm; Delphine Ongena en echtgenoot Isidoor Merckx; Robert van Duijse en echtgenote Adriënne d'Hert; Annemie Weemaes echtgenote van Eddy van Remortel

dinsdag 12 december 10.00 uur: bijeenkomst van gebedsgroep de Bron

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 9 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Paula de Rooij en overleden ouders; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie

Hengstdijk H. Catharina

maandag 11 december 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Paula de Rooij en overleden ouders; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 10 december 9.30 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: overleden ouders Fons Neve en Elsa Neve-Pieters; Marja van Assche-de Schepper

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 10 december 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van

Geloof m.m.v. Cantallegria

intenties: Celina de Maagt en overleden familie de Maagt en Biesbroeck; Frans en Els Van Daele-Rottier en overleden familie; Jan Dobbelaar, echtgenoot van Rosa Dobbelaar-Mannaert; uit dankbaarheid bij het 60-jarig huwelijk van Hennie en Lenie van Os-Lorejé; overleden ouders van Os en Lorejé en overleden zwager; uit dankbaarheid voor het welslagen van een operatie; Ben Steijaert, overleden ouders en familie; overleden broers Jack en Jo Serrarens, overleden ouders en schoonouders

Overzicht vieringen rond 9-10 december

Hulst

zo 10 dec 11.00 uur: eucharistie

wo 13 dec 10.00 uur: rozenkrans

wo 13 dec 10.30 uur: eucharistie

Koewacht

vr 8 dec: kerstmarkt

zo 10 dec 9.30 uur: w&c viering

Clinge

za 9 dec 19.00 uur: eucharistie

di 12 dec 10.00 uur: gebedsgroep

Vogelwaarde

za 9 dec 19.00 uur: w&c viering

Hengstdijk

ma 11 dec 19.00 uur: w&c viering

Kloosterzande/Ossenisse

zo 10 dec 9.30 uur: eucharistie

Blaauwe Hoeve

zo 10 dec 10.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken van een afspraak

voor de **ziekenzalving** kunt u

contact opnemen met pastoor

Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

Kapelaan R. Rojas Romero

gsm 06-38781876

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-

Zeeuws-Vlaanderen

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-3