



JAAR B
26^{ste} zondag door het jaar
Vredesdag



Lezingen

Numeri 11, 25-29
 Jakobus 5, 1-6
 Marcus 9, 38-43,45,47-48

Collecte

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofsgemeenschap.

Thema

Om het goede ...

Sterker in onze schoenen staan

Beste mensen,

een tijdje geleden las ik in BN de Stem een artikel van Chantal van der Leest. Zij gaf haar gedachten de titel: 'Waarom rommel altijd meer rommel oplevert'. Ik moest daarbij zelf onmiddellijk denken aan de pleinen waar je heel veel weggegooide kauwgum ziet. Je kunt het je zo goed voorstellen: als je veel van die platgelopen kauwgumvlekken ziet dan denk je al gauw: hier kan die van mij ook nog wel bij. Uit onderzoeken blijkt dat waar de omgeving rommelig is altijd nog meer rommel gemakkelijk erbij wordt gelegd en gegoid. Mensen nemen het dan niet zo nauw en denken ook zelf rommel te mogen weggooiden. Hetzelfde heb je met snelheid overschrijden. Als je het alle anderen ziet doen, dan denk je ook zelf: dat kan ik ook zonder gevolgen doen.

Dit alles brengt mij ertoe zo ook naar de Kerk te kijken. In de pers en in de kringen om ons heen hoor je mensen op het einde, wanneer het om Kerk gaat, alsof het zo moet, zeggen: 'vroeger speelde het een rol, maar al gauw ben ik ermee gestopt. Ik doe er nu niets meer aan...' En wanneer zo spreken en schrijven vaker en steeds vaker gebeurt, wordt het steeds gewoner om zo ook te denken. Zo ook op scholen, op het werk, de vereniging. Steeds breder is de beweging om te lachen als je over Kerk spreekt. Doe je daar nog aan. Die flauwekul. En daar waar zo gesproken wordt grijpt dit als het ware om zich heen en groeit het uit tot het normale. Iedereen zegt het, dan zeg ik het ook. Niemand gaat meer, dan ga ik ook niet meer. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om dan nog wel... Misschien is het toch de moeite waard om hier eens over door te denken, over door te praten. Misschien is het toch aan ons om weer meer en positiever over ons geloof en over de Kerk te spreken. Misschien mogen we weer eens spreken over hoe we de Kerk (ons geloof uiteraard) zichtbaar kunnen maken in ons huis. In ons dagelijkse leven. Om ook eens over na te denken.

pastoor Wiel Wiertz

Kermismaandag Nieuw-Namen 2021



Wegens de coronamaatregelen was het niet mogelijk om de viering voor overledenen dit jaar in de kerk te houden. Daarom werd het vernieuwde plein achter de kerk in gebruik genomen.

Om 10.00 uur werd een korte herdenkingsviering gehouden met pastoor Wiertz als voorganger.

Gebied, muziek en gedichten wisselden elkaar af. Bij het afroepen van de namen van de overledenen van het afgelopen jaar werden kaarsjes aangestoken.

Aan het eind van de viering werd aan de 120 aanwezigen een gedachtenisprentje uitgereikt en ook een kaars die op het graf van een dierbare werd geplaatst.

Tot slot ging de pastoor voor op het kerkhof om de graven te zegenen.



Zo werden onze overledenen op een speciale manier toch herdacht op deze zonnige kermismaandag.

Dank aan iedereen die geholpen heeft om deze herdenkingsdienst op deze manier te laten plaatsvinden, in het bijzonder de vrijwilligers die het kerkhof onderhouden. Er waren veel complimenten voor het keurig verzorgde kerkhof. Hartelijk dank hiervoor!

Namens de Parochiekerncommissie Nieuw-Namen

Informatie en intenties

Hulst H. Willibrordus

zondag 26 september 10.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. M. Mangnus op orgel en de Cantorij der Basiliek, V. van Rie en Y. Durenkamp

intenties: familie Baert-van Gijssel; jaargetijde overleden ouders Aarts-Frijns; Jo de Bakker; Leon de Bleijser; voor Piet Aerts en Maria Wijsevelde; voor August Jacobs en Leonie Eggermont, Ben Dankaart en Frans Erpelinck; overleden familie van Remoortele-Baert; overleden familie De Vort-Vera; pater Paulus van Winden; Jo Wijten; jaargetijde voor Margriet de Vliegere-d'Hooghe en echtgenoot Theo de Vliegere; Johanna Maria Jacoba Lossie-van de Wiel; Paula Geensen-van Gassen weduwe van Alouis Geensen; Maria Jeanette Francisca Blommaert-Buijsse; rector Louis Matthijssen en overleden familie; Aloisius d'Hooghe en Mathilda de Rechter en overleden familie; Piet Rottier en echtgenote Maria d'Hooghe en Wilfried Segers; Paul Verhagen; overleden ouders Gilbert en Angèle Vermeirssen-de Block; voor onze overleden zoon Auk de Maat en overleden familie; Joseph Heijens en overleden familie Heijens en overleden familie Blom; Eddy Meijers; Guido Petrus Rosalia Verstraeten; Jo van der Zanden; Klaus Wiertz en overleden familie; uit dankbaarheid vanwege een goede afloop; August de Kort, Anna Polspoel en dochter Imke; Amedé Schalkens, dochter Margot en overleden familie; Henny Vleeshouwers-de Groot en overleden familie Camp-van de Port; Clementina Johanna Maria van Dorsseleer-van de Walle; André de Krijger; overleden koorleden van de Cantorij der Basiliek

woensdag 29 september 18.30 uur: rozenkransgebed

woensdag 29 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baert-van Gijssel; familie Verdurmen

vrijdag 1 oktober 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Alphons Blommaert en echtgenote Mathilde de Vos en overleden ouders; overleden ouders Brand-Wauters en overleden familie; Fons Cornelis; pater Wilfried Brand

mededelingen: U kunt zich aanmelden voor de vieringen op zondag, woensdag en vrijdag op mailadres pkhulst@hmsdz.nl of per telefoon 0114-745 000 (optie 2). Wij zijn minder open maar telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.30 uur tot 11.30 uur. U kunt uw bericht ook inspreken.

Zaterdag 25 september is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we de maandelijkse Kledinginzameling voor Mensen in Nood aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur. Graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken.

overleden: mw. Clementina Johanna Maria van Dorsseleer-van de Walle weduwe van Rogier Petrus van Dorsseleer, 89 jaar

Koewacht H.H. Philippus en Jacobus

zondag 26 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor N. Pollet

intenties: Jacobus Baert en Melanie Tack; Gerard van der Sijpt en echtgenote Germaine van der Sijpt-van Goethem en overleden familie; Paula Geensen-van Gassen

gedoopt: Anna Van Beeck dochter van Patrick Van Beeck en Saskia de Kerf

overleden: Walter Petrus de Smet echtgenoot van Eugenie Herman, 82 jaar

Clinge H. Henricus

zaterdag 25 september 19.00 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert m.m.v. enkele leden van het gemengd koor

intenties: Joannes Franciscus Herdewel en echtgenote Rosalia Veneranda Zaman en overleden kinderen; jaargetijde Antoinette Maenhout en overleden ouders

dinsdag 28 september 10.00 uur: gebedsgroep

Vogelwaarde H.H. Petrus en Paulus

zaterdag 25 september 19.00 uur: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz

intenties: Frans de Clerck; Ria Dobbelaar-de Smet; Willij Lambert en overleden familie Lambert-de Boeij; Marie-Louise Cornelissens-Poppe; overleden familie Johannes Truijman-Vonk en overleden kinderen; overleden echtpaar Joos en Juliëtte Eversaert-Janssen en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, overleden echtgenoot en familie

Hengstdijk H. Catharina

maandag 27 september 19.00 uur: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep

intenties: René Boeijkens met gedachtenis van overleden ouders en familie

donderdag 30 september 19.30 uur: Taizéviering met als voorganger pastor R. Grossert

Kloosterzande/Ossenisse Ter Duinen

zondag 26 september 9.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert

intenties: Lisa de Waal, broer, zussen en ouders; Jules de Maat en Romanie de Maat-de Kever, Guido en Rudy; jaargetijde Guido de Maat echtgenoot van Lia de Maat-Neve, familie de Maat-de Kever en familie Neve-Collet; Piet Vermeule; Marie Louise Schijvenaars-Wentzler

overleden: Marie Louise Wentzler weduwe van Francois Schijvenaars, 88 jaar

ZorgSaam Ouderenzorg Oost-Zeeuws-Vlaanderen

Kapel De Blaauwe Hoeve Hulst

zondag 26 september 10.30 uur: woord- en communieviering met als voorganger diaken K. van Geloof

intenties: Petrus en Marie de Schrijver-van Driessche

Overzicht vieringen rond 25-26 september

Hulst

zo 26 sep 10.00 uur: eucharistie
wo 29 sep 18.30 uur: rozenkrans
wo 29 sep 19.00 uur: eucharistie
vr 1 okt 19.00 uur: eucharistie

Koewacht

zo 26 sep 9.30 uur: w&c viering

Clinge

za 25 sep 19.00 uur: w&c viering
do 28 sep 10.00 uur: gebedsgroep

Vogelwaarde

za 25 sep 19.00 uur: eucharistie

Hengstdijk

ma 27 sep 19.00 uur: w&c viering
do 30 sep 19.30 uur: Taizéviering

Kloosterzande/Ossenisse

zo 26 sep 9.30 uur: w&c viering

Blaauwe Hoeve

zo 26 sep 10.30 uur: w&c viering

Parochie

H. Maria Sterre der Zee

secretariaat pastoraal team:

e-mail: pastoraalteam@hmsdz.nl

Secretariaat parochie: e-mail:

info@hmsdz.nl

Het secretariaat en het pastoraat van de parochie is te bereiken ma t/m vr van 9.00-12.00 uur op tel. 0114-745000

Voor het maken een afspraak voor de **ziekenzalving** kunt u contact opnemen met pastoor Wiertz op tel. 06-42506424.

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz

tel. 06-42506424

e-mail: wwiertz@live.nl

Pastoraal werkster

M. Dieleman-Fopma

tel. 0115-694958; e-mail:

marjandieleman@eparochie.nl

Pastoraal werker F. van Geyt

tel. 0117-453374

e-mail: andreas-wzvl@kpnmail.nl

Pastoraal werker R. Grossert

tel. 0114-313299;

gsm 06-13705137 e-mail:

ralf.grossert@zeelandnet.nl

Kapelaan J. van Velthoven

tel. 0114-745000, toets 3; e-mail:

kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Pastoraal werker N. van

Waterschoot

tel. 0115-616006 e-mail:

niekvanwaterschoot@eparochie.nl

Pastoraal werkster K. V. d. Wiele

gsm 06-41322776

e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg

ZorgSaam zorggroep Zeeuws-

Vlaanderen:

tel.: 0114-381317

Diaken Kees van Geloof

tel.: 0114-313604

e-mail: k.vangeloof@zzv.nl