

Kerkkoeier

4E JAARGANG
NR. 2 - MAART 2006

De komende tien jaar

**Kapel
O.L.V. Ter Eecken**

Afscheid E. de Theije

**Periodiek van de Interparochiële Vereniging van de
13 samenwerkende RK parochies in Oost Zeeuws-Vlaanderen**

Redactie

Dhr. W. van Olffen, mevr. J. Hamelinck,
mevr. L. Verboven-Gielen,
mevr. V. Verdurmen-Serrarens,
dhr. F. van Swaal, mevr. S. Marin

Redactie-adres: Kerkkoerier,
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst

Foto voorkant:
Jaap Klok

Druk: Partout BV, Sas van Gent
Tel. 0115-649800

Kopij binnen 2006

Zomer 19 mei
Herfst 1 september
Kerst 3 november

*Kopij voor het volgende nummer
inleveren bij kerkkoerier@ipv-ozvl.nl
of redactieadres*

De redactie heeft het recht artikelen te corrigeren en/of in te korten. De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de ingezonden kopij.

Bestuur IPV

Postadres: Steenstraat 22
4561 AS Hulst
E-mail: ipvozvl@zeelandnet.nl
Website IPV: www.ipv-ozvl.nl

Bereikbaarheid van het Pastoresteam

Mw. C. v.d. Walle,
pastoraal werkster,
teamleider m.b.t. pastoresbijeenkomst.
(eerstaanspreekbare pastor voor Bosch-
kapelle, Hengstdijk, Stoppeldijk)
p.a. Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
Tel. 0114-310685, gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Zr. N. Polet, pastoraal werkster
(eerstaanspreekbare pastor voor
Kloosterzande, Lamswaarde, Terhole)
Steenpit 12, 4561 CS Hulst
Tel. 0114-317438, gsm 06-22398804
e-mail: fasafas@zeelandnet.nl

W. Poppe, marist,
eindverantwoordelijk pastor.
(eerstaanspreekbare pastor voor Clinge,
Graauw, Nieuw-Namen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC Hulst
Tel. 0114-373146, gsm 06-19848410
e-mail: wapoppe@zeelandnet.nl

J. Reurs, marist
(eerstaanspreekbare pastor voor Heikant,
Koewacht, St. Jansteen)
Zandstraat 10/6, 4561 SC Hulst
Tel. 0114-373144, gsm 06-10711191
e-mail: joop.reurs@zeelandnet.nl

W. Tobé, diaken, teamleider m.b.t. IPV en
dekenaat Zeeland
(eerstaanspreekbare pastor voor Hulst)
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
Tel. 0114-371093, gsm 06-12788043
e-mail: wtobe@hetnet.nl
of wtobe@diakens.com

TEN GELEIDE

De redactie wenst u allen een Zalig Pasen.

Het feest van de verrijzenis van Jezus. We hebben de Goede Week achter de rug. Eerst was daar Palmzondag, de blijde intocht van Jezus, waar iedereen hem toejuichte. Daarna Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Ach, we weten allemaal wat er gebeurde. En dan Pasen, de verrijzenis. Een dag om bij stil te staan. Nieuw licht, vuur en water nodig om te leven. Jezus bracht ons nieuw leven en is er voor gestorven. Door zijn toedoen kunnen onze zonden en tekorten worden vergeven en krijgen we de mogelijkheid om opnieuw te beginnen. Een beter leven, verdraagzamer, met meer naastenliefde?

- Het voorblad van deze kerkkoerier toont ons de dood en het nieuwe leven: in de vorm van de gebroken grafsteen met het kruis en het

nieuwe leven, het sneeuwkllokje dat daaruit groeit.

- Graag vragen wij uw aandacht voor het interview onder Hulst bij het afscheid van onze zeer gewaardeerde collega Mevr. E. de Theije.

- Elly, vanaf deze plaats willen wij jou hartelijk bedanken voor je grote en onmisbare inbreng in de redactie en distributie van de Kerkkoerier en aar voorgangers. We bedenken dat het altijd een hele klus was voor jou, Elly, om alle bladen weer op de juiste plaats in Hulst te krijgen. dank, dat we ook veel van jouw jarenlange ervaring hebben mogen profiteren.

We hopen dat u met veel interesse de Kerkkoerier zult lezen. En heeft u iets te melden of een goed verhaal, schrijf het eens op en zend het aan de redactie. Uw bijdrage is altijd welkom.

De redactie

WAAROVER SPRAKEN ZIJ

En ik ben ervan overtuigd, dat u 't liedje verder kunt zingen.. "die drie daar op dat hek." Tja, waar zullen we 't eens over hebben? Dat het zo onveilig wordt in ons land en hoe dat komt. Al die vreemdelingen zuchten we dan. Uit alle mogelijke landen zijn ze naar ons land gekomen om allerlei redenen. En we onderscheiden niet die mensen die hier kwamen om te werken met hun gezinnen en die andere, veel kleinere groep: de

vluchtelingen. De mensen, die niet mógen werken (zelfs geen vrijwilligerswerk), die angstig wachten: mogen we blijven? Mogen onze kinderen, die hier vaak geboren zijn en uitstekend Nederlands praten, hier studeren? En, hoe knopen we de eindjes aan elkaar van een vergoeding lager dan een bijstandsuitkering? Wel eens over nagedacht, mee bezig geweest, met een vluchteling gepraat, goede voorlichting gehad?

We nodigen U uit om op dinsdag
25 APRIL OM HALF ACHT
IN HET REYNAERTCOLLEGE TE KOMEN

Wie zijn die "we"? Dat is Vluchtelingenwerk Nederland én Kerk en Vluchteling, een Zeeuws-Vlaamse stichting waarin mensen van heel verschillende kerken samen werken. En wat doen we die avond? We starten met een korte vesperdienst; daarna wordt u een duidelijk overzicht geboden van de situatie van vluchtelingen in Nederland. In kleine groepjes praat u met een vluchteling, die het Nederlands beheerst. Waarom kwam hij? Hoe voelt hij zich hier? Waarom wil hij hier blijven?

Samen drinken we koffie/thee. Het laatste half uur is er gelegenheid om vragen te stellen, uw mening weer te geven, kritiek te uiten en daarna is er volop gelegenheid om wat na te praten. Er is een glaasje wijn, er zijn lekkere hapjes.

We hopen, dat u meedoet!
Tot ziens dus!

Ds. Gert van Herk voorzitter,
Pastor Niek van Waterschoot,
secretaris

DE KOMENDE TIEN JAAR

De geschiedenis hijgt. Onder de titel *Het hijgen van de geschiedenis* schreef de vooraanstaande Belgische politicus Mark Eyskens twee jaar geleden een boeiend essay. Hij verwoordt wat we allemaal voelen, dat veranderingen steeds sneller gaan en we achter de ontwikkelingen aanlopen. Internet en e-mail zijn nog maar enkele jaren ingeburgerd maar nu spreken computerdeskundigen al over podcasting (eigen radio-programma's verzorgen op het web) en kunnen sommigen met een webcam op vakantie de gedragingen van hun huisdieren volgen. Voor jonge mensen is het heel gewoon om dagelijks met collegae in India te corresponderen over ontwikkelingen in hun werk. In de nabije toekomst ontwikkelen media als radio, televisie en internet zich tot een geïntegreerd medium en ik zeg niets te veel wanneer ik stel dat nog ingrijpender veranderingen zullen volgen. Vroeger, schrijft Mark Eyskens, verliepen veranderingen zo traag dat niemand het opmerkte, vandaag komen deze zo snel dat ook niemand hen waarneemt. Door deze veranderingen staan mensen anders in de wereld. Mensen maken zelf hun keuzes, onafhankelijk van gewoontes en tradities. Toch beangstigt deze moderne maatschappij ons ook wel. Er is behoefte aan zingeving en nieuwe verbanden.

Al deze ontwikkelingen hebben ook invloed op het kerkelijk leven. Gelovigen kiezen zelf of ze bij een parochie willen horen. Ze gaan niet altijd naar de kerk op de hoek maar zoeken een liturgie die hen raakt. Binnen de gemeenschap doen ze enkel aan die activiteiten mee die voor hun eigen leven belangrijk zijn. De maatschappelijke invloed van de Kerk neemt af. De Kerk krimpt ook. De aantallen gelovigen, priesters en pastoraal werkers nemen af. Desondanks is er een indrukwekkend aantal vrijwilligers in de Kerk werkzaam. In het jaar 2001 waren er binnen de RK kerk in Nederland 270.000. Hiermee is zij de grootste

vrijwilligersorganisatie in ons land. Recente onderzoeken tonen aan dat ook hun aantal onder druk staat. De gemiddelde leeftijd is gestegen, de omvang van het werk en de werklust zijn toegenomen. Het is moeilijk nieuwe vrijwilligers te vinden. De traditionele parochie staat onder druk.

Als Christenen laten we ons hierdoor niet ontmoedigen. We zijn geraakt door de woorden van het Evangelie en laten ons steeds door Schrift en traditie gezeggen om op zoek te gaan naar gerechtigheid, om te zien naar kwetsbaren en te vieren dat God zich in Jezus Christus definitief toewendt naar de wereld. Hij blijft bij ons tot het einde der tijden. Wij willen ook in deze situatie Kerk-zijn. Om dit mogelijk te maken moeten we echter de kerkelijke structuren aanpassen aan de eisen van de moderne tijd. Daartoe heeft de bisschop in nauwe samenspraak met de leden van de Bisdomraad en de medewerkers van de pastorale diensten de gespreksnotitie "De komende tien jaar" geschreven. Het is nu een gespreksnota. Tot 31 december 2005 werd deze notitie aan parochies, dekenaten en pastorale teams voorgelegd. Zij konden hierop reageren. Deze opmerkingen werden verwerkt in een definitieve nota die in de periode januari-mei 2006 gepresenteerd wordt. In september 2006 geeft de bisschop het sein voor een implementatietraject dat tot einde 2009 zal duren. Op onderdelen zal per regio of parochie een stappenplan nodig zijn.

De bisschop is van mening dat een vernieuwde parochiële structuur de beste voorwaarde biedt voor de voortgang van Kerk en geloof. Gedacht wordt aan grotere parochies en kleinere zelfdragende geloofsgemeenschappen. Deze grotere parochie moet in staat zijn voldoende aandacht te geven aan liturgie, catechese en diaconie. Ze strekt zich uit over een samenhangend geografisch gebied. Dit kan een stad,

stadsdeel of een groep dorpen zijn die tot één gemeente behoren. Men zal ook kijken naar het aantal inwoners. Tevens moet de parochie financieel selfsupporting zijn. Ze moet in staat zijn een werkbaar pastoraal team te onderhouden. Men streeft ernaar pastorale teams van vier personen te vormen waaronder één priester. Zo blijft het ook in de toekomst mogelijk regelmatig Eucharistie te vieren. De Eucharistieviering vormt immers de bron en het hoogtepunt van het kerkelijk leven.

Mensen leven in hun wijk of dorp. Ook daar willen ze hun geloof beleven, binnen kleinere herkenbare gemeenschappen. De nieuwe parochie zal waarschijnlijk gaan bestaan uit kleinere zelfdragende geloofsgemeenschappen. Deze zijn in een netwerkachtige structuur met elkaar verbonden. Ze richten zich in hun activiteiten op een bepaalde wijk of een bepaalde doelgroep. Vrijwilligers zullen de dragende pijlers van deze groepen zijn. Meer dan vroeger nemen ze pastorale taken op zich. Ze bezoeken zieken, bereiden liturgische vieringen voor en hebben contacten met wijkverenigingen, de Zonnebloem of dorpsraden. Zij geven gezicht aan de Kerk in de wijk. Natuurlijk worden ze daartoe geschoold en toegerust. Voor de pastores verandert er veel. Vroeger waren het mensen die hun parochianen nabij konden zijn. Nu worden ze meer en meer begeleiders van vrijwilligers en zelfdragende geloofsgemeenschappen.

We zullen aan deze nieuwe situatie moeten wennen. Deze nieuwe vorm van Kerk-zijn, die in landen als Indonesië of Mexico niet onbekend is, biedt echter ook mogelijkheden om het geloof van ons doopsel intensiever te beleven.

Hans de Jong
Pers, Communicatie en Informatie
Bisdom Breda

ZOMAAR EEN VRIJWILLIGER, EEN ZEER GEWAARDEERD VRIJWILLIGER

Rudolf van Veen heeft onnoemelijk veel werk verzet. Hij is onlangs op 13 januari overleden. Rudolf is 80 jaar geworden. Hij heeft, voor zichzelf, nooit de krant 'gehaald'. Dat had zijn belangstelling ook niet. Wat dan wel? Hij was een bewogen mens, die anderen iets goeds wilde meegeven en daarvoor was hij actief in heel Oost Zeeuws-Vlaanderen. Altijd ergens heen met het openbaar vervoer, op de fiets of brommer. Niet zomaar vergaderingen volgend, maar het voortouw nemend. En je kon altijd een beroep op hem doen. Was er een vergadering ver weg?

Rudolf nam het op zich en met enthousiasme. En thuis was hij te vinden achter zijn computer om het een of ander uit te werken, waardoor hij duidelijkheid kreeg in het werk wat hij deed. Voor hem onmisbaar en prettig.

Wat had zijn belangstelling zoal?

- Vele jaren terug, de Levensschool, het vervolgonderwijs.
- Vanaf het eerste uur was hij op weg naar vrede en gerechtigheid bij het Conciliair Proces.
- Hij kwam op voor de gehandicapten persoonlijk en zette zich in voor het gehandicaptenbeleid, en de ouderenzorg, waaronder het vooroverleg en vergaderingen voor Taxicom.
- Arbeidspastoraat in Disk, het volgen van armoede in Nederland, het vechten voor de minderbedeelden in Zeeland, zijn inzet voor het financieel welzijn van boeren.
- Rudolf was voorganger in Belgisch Koewacht en rechterhand van de pastoor aldaar. De liturgie, de zang droeg hij een warm hart toe.
- Vanuit zijn geloofsovertuiging als Katholiek, legde hij contacten naar andere Christelijke geloofsgemeenschappen. Een goede

communicatie vond hij heel belangrijk.

Een harde werker, actief voor een goede zaak. Een heel leven in dienst van andere mensen. Wie met hem heeft samengewerkt zal zijn enthousiasme en bezieling wel kennen en zelf daar iets van meedragen.

Zwaaien we hem nu te veel lof toe? Nee, zo was hij. Het was voor hem de gewoonste zaak van de wereld. Rudolf, dank je wel en goede vaart naar hierboven.

J.H.

*Een taak als vrijwilliger
kan alleen maar slagen
als je naasten je de
mogelijkheid bieden
dit werk te doen.*



HELP JE MET KLEUREN?

EERSTE ENCYCLIEK

Paus Benedictus XVI heeft zijn eerste encycliek geschreven, waarin hij ons wijst, dat het allerbelangrijkste van de woorden van Jezus was: "bemin God en uw naaste als uzelf".



In theorie wisten we dat al, maar in de twee duizend jaar dat het christendom bestaat, doen de leerlingen nog steeds niet, wat Jezus van hen vraagt. De hoofdtaak van de paus is: de boodschap van Jezus onveranderd doorgeven aan de mensen, aan ons. Onze taak is: die boodschap in ons leven waar maken. Zouden onze pastores ons vanaf de preekstoel meer kunnen vertellen over deze encycliek?

W. van Olffen

Wist u dat het jaarprogramma betreffende retraites, spiritualiteit en bijbel voor 2006 bekend is.

Heeft u interesse hiervoor?

Meld u dan bij de Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg (Belgie)

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dirk Snackaert, Telefoon 0032-15-128429. E-mail: dirk.vlaamsbrabant@ccv.be

ALS HIJ NIET VERREZEN WAS, DAN WAS ONS GELOOF IJDEL

Als een kindje geboren wordt, is er heel vaak veel belangstelling voor de kleine en de blije ouders. Oma's en opa's, ooms en tantes, burens en goede kennissen, ze komen allemaal op kraambezoek en brengen iets mee om de vreugde te verhogen. Toen Jezus geboren werd was er van de kant van de familie niets te horen, ze waren te ver van huis. Eenmaal terug in Nazareth, waar zijn ouders vandaan kwamen, leefde hij zoals iedere jongen tussen al die bekende mensen zonder extra op te vallen. Behalve zijn tocht naar Jerusalem, toen hij twaalf jaar was en zijn gesprek met de schriftgeleerden, is er van die dertig jaar praktisch niets bekend. Men neemt aan, dat hij opgroeide zoals ieder dorpskind. Samen met zijn vader heeft hij waarschijnlijk de kost verdiend.

- Eenmaal volwassen trok hij zich terug in de woestijn om over zijn toekomst na te denken. Na veertig dagen vasten en afzondering liet hij zich dopen en spoedig daarna begon hij in het openbaar te spreken, al gauw bijgestaan door een groep jonge mensen.

- Het is verbazingwekkend, dat hij in korte tijd in heel Galilea en Judea bekend was. Hij deed wat hij moest doen: de mensen vertellen dat er heel wat moest veranderen.

Hij had het over liefde en hulpvaardigheid, over eenvoud, over de plaats van God in ons leven.

- Na drie jaar werden de joodse gezagsdragers bang, zij lieten hem gevangen nemen en kruisigen. Hij stierf als een misdadiger, na ogenschijnlijk niets gepresteerd te hebben.

- Zijn leerlingen? Eén heeft hem verraden, een andere verloochende hem, alleen Johannes bleef in zijn nabijheid en stond onder het kruis met zijn moeder en enkele vrouwen. Jezus werd begraven, in stilte. Maar hoe vreemd, er werd een wacht geplaatst bij zijn graf. Waren de gezagsdragers bang voor deze dode? Op de dag na de sabbat gingen de vrouwen naar het graf om hun werk (de balseming) te voltooiën. De soldaten waren gevlogen. Waarom? In het graf lagen alleen nog de doeken, waarin ze hem gewikkeld hadden, Het graf was leeg. De leerlingen werden gewaarschuwd. Petrus en Johannes constateerden, dat het bericht van de vrouwen waar was. Toen pas herinnerden ze zich, dat Jezus gezegd had: "op de derde dag zal ik hertijzen !" In de daarop volgende dagen kwam Jezus naar zijn leerlingen, hij sprak met hen, hij at met hen, zoals voor de kruisiging. Hij toonde

hen zijn wonden.

- Paulus die eerst de volgelingen van Jezus achterna zat, maar later zijn vergissing moest bekennen heeft in een van zijn brieven geschreven: "als Christus niet was verzezen, was al mijn werk voor niets geweest. Hij sprak in Athene met filosofen, de boodschap verspreidde hij in praktisch heel Klein-Azië en ten slotte in Rome, waar hij vanwege zijn overtuiging onthoofd werd. De apostelen en hun opvolgers hebben de woorden en daden van Jezus aan de wereld bekend gemaakt en doen dat nog steeds - meer dan een miljard mensen - ondanks het feit dat zij niet begrepen en tegengewerkt worden. De joodse schriftgeleerden onder het kruis lachten Jezus uit, maar na de vlucht van de soldaten aan het graf, bleef het stil in Jerusalem.

- De christenmens blijft in zijn geloofsovertuiging zeggen: "en de derde dag verrees hij uit de doden". Zonder de verrijzenis zou het christendom er niet zijn, Het zal nooit verdwijnen.

W.F. van Olffen

OVERZICHT VAN DE VIERINGEN IN DE GOEDE WEEK EN MET PASEN 2006

Witte Donderdag 19.00 uur:
Lamswaarde (W. Poppe/N. Polet)
Koewacht (J. Reurs/W. Tobé/Ch. v.d. Walle)

Goede Vrijdag - Kruisweg

Boschkapelle - 15.00 uur (werkgroep)
Clinge - 15.00 uur (werkgroep)
Graauw - 9.00 uur (i.s.m. basisschool)
Heikant - 19.00 uur (Goede Vrijdagliturgie)
Hengstdijk - 19.00 uur (Goede Vrijdagliturgie)
Hulst - 15.00 uur (werkgroep)
Kloosterzande - 15.00 uur (werkgroep)
Koewacht - gehele dag (i.s.m. basisschool)
Lamswaarde - 15.00 uur (werkgroep)
Nieuw-Namen - 11.00 uur (werkgroep)
St. Jansteen - 19.00 uur (werkgroep)
Terhole - 15.00 uur (werkgroep)
WZC Antonius - 15.00 uur (pastorale dienst)

Goede Vrijdag 19.00 uur:
(Woorddienst, Lijdensverhaal en Kruisverering, waarbij gelegenheid is om de zelf meegenomen takken of bloemen bij het kruis neer te leggen.)

Hengstdijk
Heikant

Paaswake 21.00 uur:
Clinge (J. v.d. Heijden/Ch. v.d. Walle; m.m.v. dameskoor)
Hulst (J. Reurs; m.m.v. Cantorij)
Kloosterzande (W. Poppe/N. Polet; m.m.v. gem. koor)

Paaswake 22.00 uur:
St. Jansteen (W. Brand/W. Tobé; m.m.v. gregoriaans koor)

Paaszondag: 9.00 uur:
Hengstdijk - W. Tobé, diaken
Heikant - pater J. Reurs
Lamswaarde - N. Polet, past. w
Stoppeldijk - Ch. v.d. Walle, past. w
Terhole - pater W. Poppe

10.30 uur:
Boschkapelle - pater W. Brand
Graauw - pater W. Poppe
Hulst (gregoriaans) - W. Tobé, diaken
Kloosterzande - N. Polet, past. w.
Koewacht - pater J. Reurs
WZC Antonius - em.-past. J. Verster

11.00 uur:
Nieuw-Namen - em.-past. J. v.d. Heijden
St. Jansteen - Ch. v.d. Walle past. W.

Paasmaandag: 10.30 uur
Hulst - pater W. Poppe en W. Tobé
Kloosterzande - pater J. Reurs en N. Polet

KAPEL O.L.V. TER EECKEN

Tot vorig jaar verzorgde emeritus pastoor G. Claessens in de maanden mei tot en met oktober elkedinsdagavond een eucharistieviering in



de kapel. Door zijn overlijden kwam de vraag bij het team van pastores te liggen of deze vieringen door de leden van het team verzorgd zouden kunnen worden. Wij hebben dit opgepakt en afgelopen jaar deze vieringen verzorgd. Om en om. Dat wil zeggen de ene week was er een eucharistieviering, de andere week een woord en communieviering. De vieringen werden ook dit afgelopen jaar goed bezocht door velen van u uit onze verschillende parochies. Als pastores hebben wij dan ook de indruk dat wij door het verzorgen van deze vieringen aan een vraag van velen van u voldoen.

Ook dit jaar willen wij onze medewerking geven aan de verzorging van deze vieringen. De voorbereiding is al in volle gang. Er wordt een bescheiden bundel samengesteld met liederen en volgorden van dienst, die we dan in het komende seizoen zullen gaan gebruiken. Er is ook vanuit de parochie Sint Jansteen volop meegewerkt. Dit jaar kregen we in de kapel de beschikking over stromend water!

Door een groep vrijwilligers wordt er ook hard gewerkt in de kapel en aan het terrein rondom, zodat alles er netjes en verzorgd uitziet. Voor dit jaar zijn de vieringen afgesloten met de kermisviering van Kapellebrug. Wij hopen velen van u weer te mogen ontmoeten op de dinsdagavonden tijdens de vieringen.

Namens het team van de pastores, pastor W. Poppe.

NIEUWS VAN HET IPV BESTUUR

In het Kerstnummer werd melding gemaakt van de kandidaatstelling voor het IPV bestuur en de beleidsvoering. We kwamen tot de conclusie, dat er nog enkele punten in de statuten aangepast moesten worden en dat ook nog advies moest worden gevraagd aan het Bisdom. In de volgende algemene ledenvergadering hopen we een definitieve versie te kunnen vaststellen.

We hopen nog steeds op geïnteresseerde mensen die het bestuur willen komen versterken.

Na de beleidscommissie Catechese is nu ook voor Liturgie een plan ontwikkeld. De commissie bestaat uit pastor Chantal van de Walle en vertegenwoordigers van de clusters.

De uitgangspunten zijn:

- De beleidsnotitie IPV-OZVL
- De beleidsnota van het Bisdom: zelfdragende geloofsgemeenschap
- Het afnemend aantal pastores
- De uitvaarten (± 200 per jaar)
- Veranderend takenpakket voor pastores
- Inzet van vrijwilligers.

In de beleidsnotitie (2004-2005) betreffende de liturgie staan o.a. als doelen omschreven:

- Het afstemmen in frequentie van de zondagsliturgie
 - Gekwalificeerde vrijwilligers voor de uitvaartliturgie
 - Implementatie uitvaartliturgie door vrijwilligers
 - Vernieuwing liturgie uitvaartwake
- Doelbewust is de keuze gemaakt om met de uitvaartliturgie te starten.

Vrijwilligersproject

De rol van de pastor in het Bisdom Breda zal de komende jaren flink veranderen. De fietsende pastor, die een praatpaal was voor velen, is al verdwenen. Het aantal pastores zal drastisch afnemen. Dit betekent, dat er steeds wordt nagedacht hoe het verder zal moeten. Een moeilijk proces, waarbij we vaak het verleden nog koesteren en opzien tegen de toekomst. Toch weten we, dat verandering nabij is. De kerntaak van de pastor zal het spiritueel leiderschap worden. Vrijwilligers zullen een steeds grotere rol krijgen. Zij zullen meer en meer pastorale

taken op zich moeten nemen. De pastor krijgt een meer coachende rol. Begin er maar aan. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar er zijn lichtpuntjes. De diocesane pastorale dienstverlening van het Bisdom is met de voorbereiding bezig en heeft ons gevraagd om samen met nog twee regio's mee te werken aan dit project. Het is belangrijk functies, taken en verantwoordelijkheden te omschrijven. Het wordt vrijwilligers op deze manier ook duidelijk wat er van hen wordt verwacht. Van vrijwilligers wordt immers verwacht deze kar te gaan trekken. Het is dan ook belangrijk vanaf het begin betrokken te zijn en te worden bij dit veranderingsproces.

Op deze manier hopen we vanaf het begin op een soepele manier de kansen en bedreigingen in kaart te brengen en te gaan benutten.

Mogelijk wordt ook u als vrijwilliger nog gevraagd uw ideeën weer te geven en misschien ook mee te werken. Hopelijk voelt ook u zich aangesproken. Met dank.

Cecile van Tiggelen

PAASGEDACHTEN ROND THEMA: "NIEUW LEVEN"



Wanneer ik dit stukje schrijf voor de kerkkoerier die u voor het feest van Pasen in de bus krijgt, is het februari, nog midden in de winter. Er is dan een beetje fantasie voor nodig, want wanneer wij twee maanden verder zijn in het jaar, is de periode van de winter voorbij en breekt overal in de natuur om ons heen het nieuwe leven door. Een thema dat vast gekoppeld is aan het feest van Pasen. Je viert met Pasen het nieuwe leven. Dat de dood niet het laatste woord heeft in ons leven, maar dat er leven is door de grens van de dood heen en dat Jezus ons op die weg is voorgedaan. Vanuit ons geloven

worden er grenzen verlegd. Vanuit die ervaring wordt er terug gekeken naar het leven van Jezus: wie Hij was, hoe Hij leefde, welke zijn boodschap was die Hij aan de mensen vertelde. Zijn uitnodiging om op die weg mee te gaan. In de goede week gaan wij als het ware met Jezus op weg in de laatste week van zijn leven. We kunnen Hem op de voet volgen. De laatste avond dat Hij met zijn leerlingen het afscheid viert. Zijn gevangenneming, veroordeling en sterven aan het kruis, zijn opstaan uit de dood. Dit jaar komt er een opmerkelijk initiatief om eens extra aandacht te geven aan het paasfeest. Het heeft als thema meegekregen "intercity bestemming Pasen. Een treinreis door de goede week". Je kunt een soort spoorboekje bestellen waarbij achtergrond

gegeven wordt bij de stations die gepasseerd worden gedurende deze week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paaswake en Paasochtend. Er wordt in deze week stil gestaan bij de kerngedachten van ons geloven. Die reis mag je zelf meemaken, en ook anderen mag je daarbij uitnodigen om in de "intercity" te stappen. Je wordt als het ware uitgenodigd zelf in deze week mee te vieren en ook anderen uit te nodigen mee te gaan. Want in deze dagen vertelt de geloofsgemeenschap haar beste verhaal.

Als pastores hopen wij dan ook in deze week velen van u te ontmoeten. Dat velen van u de intercity nemen richting Pasen.

Pastor W. Poppe



WOONSTICHTING
HULST

Voor het huren van een:

- eengezinswoning
- bejaardenwoning
- appartement
- seniorenwoning in de kern Hulst

e-mail: info@wshulst.nl

Godsplein 23
Postbus 147
4560 AC Hulst
Tel. (0114) 37 25 25
Fax (0114) 37 25 26

Kantoor geopend:
maandag t/m donderdag:
9.00-12.00 en van 13.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-12.00 uur

GROND-, GEWAS- EN MILIEU LABORATORIUM



“Zeeuws-Vlaanderen

Uw partner voor:

- Land- en tuinbouwkundig onderzoek
- Minas mestanalyse
- Milieukundig onderzoek

Wij bieden u een volledige dienstverlening aan:
- Bemonstering - Analyse - Advies



Ingeschreven in het
STERLAB register voor
laboratoria onder nr. L
201 voor de gebieden zoals
nader omschreven in de
erkenning

Vraag vrijblijvend informatie aan:

Zandbergsestraat 1 - 4569 TC Graauw
Tel. 0114-635400 - Fax 0114-635754



CLIPPELAAR ACCOUNTANCY
UW ADVISEUR AAN HUIS

Eisenhowersingel 36
4687 EW KLOOSTERZANDE

Tel.: 0114-686341
Fax: 0114-686344

E-mail:
clippelaar@zeelandnet.nl

- ✓ Betaalbaar tarief voor de kleine ondernemer
- ✓ Verzorgen financiële administraties
- ✓ Opstellen jaarrekeningen
- ✓ Opstellen aangifte Inkomstenbelasting
- ✓ Ook voor particuliere aangiften: **speciaal tarief!**
- ✓ Ondersteuning bij opstarten nieuwe onderneming
- ✓ Opstellen ondernemersplan
- ✓ Voor startende ondernemers: **speciaal tarief!**
- ✓ Onafhankelijk en deskundig advies

Het grafmonument

Een tastbare herinnering aan uw overleden dierbaren

Wij leveren complete finesse grafmonumenten met een extreem lange levensduur. Deze grafstenen zijn praktisch onbreekbaar. Zij kunnen voorzien worden van diverse afbeeldingen en teksten en zijn leverbaar in vele vormen. Er is keuze uit wit, zwart, glashelder en diverse marmer-tinten.

Daarnaast zijn finesse grafmonumenten beter betaalbaar dan soortgelijke zerken uit hardsteen.

Ook kunnen wij beschadigde teksten en/of beschadigde en verweerde grafstenen prachtig renoveren door het aanbrengen van een finesse beplating.

Voor meer informatie:



Transportstraat 22 - 4538 AT Terneuzen - Tel. 0115-622634 - Fax 0115-610964
Achterstraat 25 - 4586 AG Lamswaarde - Tel. 0114-690587 - Fax 0114-690272



boca kaarsen bv

Sinds 1962 een begrip in Kerkkaarsen en Kerkartikelen

Meer inkomsten voor uw kerk?

Verdien nu geld voor uw parochie met de verkoop van kaarsen en/of noveenkaarsen bedrukt met uw eigen kerk, heilige of logo.



Bel ons geheel vrijblijvend voor informatie!

Tel.: 073 549 25 11 Fax: 073 547 9432
Galvaniweg 20, 5482 TN Schijndel - www.boca.nl - info@boca.nl

Streekbeeld

doet meer!

Naast de wekelijkse uitgave van ons huis-aan-huis blad verzorgen wij ook het totale grafische traject van de Kerkkoerier.

U kunt bij Streekbeeld ook terecht voor al uw drukwerk.

Postbus 61
4550 AB Sas van Gent

Wilhelminalaan 7
Sas van Gent

e-mail: redactie@streekbeeld.nl

Tel. 0115-649800 Fax 0115-649801

Clinge

CARITAS



Een woord dat velen bekend in de oren klinkt, maar ook een heleboel vragen oproept.

Wat is Caritas?

Caritas staat voor dienstbaar zijn aan de samenleving door aandacht te geven aan concrete noden van mensen om ons heen, zowel dichtbij als veraf. Caritas hoopt daardoor bij te dragen aan een brede sociale rechtvaardigheid.

Wat doet Caritas?

Met giften, collectegelden en andere inkomsten kan Caritas hulp bieden aan mensen die nergens meer terecht kunnen. Door contacten met sociaal maatschappelijke instellingen beoogt Caritas inzicht te krijgen in regionale

noden. Caritas is verder attent op ontwikkelingen in de samenleving waardoor groepen mensen buiten de boot dreigen te vallen. Verdere activiteiten zijn o.a.: Deelname aan landelijke campagnes van bv. Vastenactie, Solidaridad, Vredesweek. En deelname aan regionale activiteiten zoals bv. eenzaamheid en armoede. Om deze activiteiten mogelijk te maken voert het bestuur van de caritasinstelling een eigen financieel beleid. Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de Bisschop van Breda.

In Clinge bestaat de Caritas uit de volgende leden: Orvan van Gijssel, Omere Verstraten, Agnes de Decker, Lonneke Allaerts en Vera van Damme.

Vera van Damme,
Secretariaat caritas – Clinge.

Nieuw Namen

NIEUW ALTAAR

Op zondag 9 oktober werd in de kerk van Nieuw-Namen de nieuwe altaartafel in gebruik genomen. Het nieuwe altaar is een sierlijk ontwerp van de heer A. van Driessche en geheel door hemzelf gemaakt uit oude kerkbanken. Het is aan de voor- en achterzijde open, hierdoor blijft er zicht op het hoofdaltaar. Het nieuwe altaar is kleiner dan de oude altaartafel, waardoor er meer ruimte

op het podium is ontstaan. Eerder werd het interieur van de kerk al onder handen genomen.

Met het in gebruik nemen van de nieuwe altaartafel is weer een fase in de restauratie van de H. Joseph kerk afgesloten.

Aloys bedankt!

fvs



*de nieuwe altaartafel
gezien vanaf het
hoofdaltaar.*

NIEUW LEVEN...

B i j
n i e u w
l e v e n
d e n -
k e n w e



vooral aan 'geboorte'. Vaak wordt een pasgeboren kindje kort nadien in de kerk gedoopt. Sinds kort wordt in ons cluster hierbij gebruik gemaakt van een doopschelpje. Daarop staat dan de naam van de dopeling en de doopdatum.

Na de doopviering krijgt deze schelp voor even een mooie plaats in de doopkapel maar het is het bedoeling dat na enige tijd het bij de dopeling thuis een plaatsje krijgt. Deze uitreiking is een mooie gelegenheid om al de ouders met hun kleintje en eventueel overige familie nog eens in de kerk uit te nodigen. Zondag 5 februari jl. gebeurde dat in cluster oost (Clinge, Graauw en Nieuw Namen) voor het eerst en wel in de parochiekerk van Clinge. Samen met pastor Chantal van de Walle, die tevens voorganger was, werd een leuke bijeenkomst samengesteld waarin vooral het thema 'water' centraal stond. Het werd een gezellige, ontspannende viering met wisselend een lezing en een lied, waarin vooral de kinderen zelf mochten meehelpen. Na een goed halfuurtje werd de viering afgesloten met het uitreiken van de doopschelpjes. Sommigen dopelingen konden dit met hulp van papa of mama al zelf doen.

Het was voor de werkgroep een leuke ervaring die voortaan elk jaar zal plaatsvinden. Omdat we met drie parochies samenwerken is het wel de bedoeling dat elke keer een andere kerk aan de beurt is.

Annemie de Loos.

Mevrouw Elly de Theije heeft een punt gezet achter haar vrijwilligerswerk als distributeur van het parochieblad. 17 jaar geleden is ze aan de taak begonnen toen het parochieblad in Hulst voor het eerst het daglicht zag.

Tijdens het interview met haar was het interessant de eerste jaargang eens grondig door te nemen. Als vanzelfsprekend kwamen de eerste vragen. Wie waren de mensen van het eerste uur? Waarom was het zo belangrijk met een parochieblad te beginnen? Ik zie dat het boekje gestencild is. Wie deed dat in de parochie? Het blad heette Basiliëkroniek. Hoe kwamen jullie aan die naam? Hoe kwam u in de groep?

Al 42 jaar, sinds mijn huwelijk woon ik hier in Hulst. Al gauw maakte ik afwisselend deel uit van de Parochievergadering en het Kerkbestuur. Bij enkelen van ons, Kees van Geloof, Jan van de Sande en bij mij groeide het idee een parochieblad te beginnen. Hoofdzakelijk zou zijn het geloof wat meer inhoud te geven door stukjes te plaatsen, die het overwegen waard waren. Daarnaast ook inlichtingen verschaffen over de parochie. Het was een tijd waarin de kerken leeg liepen. We wilden de mensen blijvend motiveren. Het idee kwam op tafel, maar bij de Parochievergadering was er niet zo veel animo. Te duur vonden ze. We maakten de opmerking dat kerkversiering en andere zaken ook geld kosten. We zouden adverteerders kunnen aanspreken om het blad te kunnen uitgeven. Oké, als jullie daar zelf voor zorgen. Zo gebeurde. We gingen aan de slag. Ieder nam een taak voor zijn rekening: Het zoeken naar adverteerders was een karwei voor A. Helmich. Via een prijsvraag in Tintinnabulum werd gezocht naar een passende naam voor het blad. Het werd Basiliëkroniek, door Ellen Mangnus bedacht. Bij het officieel uitreiken van het eerste blad in het Maristenklooster kwamen

de beschuiten met geboortemuisjes op tafel. De pers bracht het nieuws in de krant.

- Broeder Leander maakte de tekening voor de kaft en Kees van Geloof nam het typewerk op zich. Het werk werd op de pastorie en later op Nobelhorst gestencild, geordend en uitgeteld. Ontzettend veel werk. Rob de Theije nam de leiding en zorgde met hulp van kinderen voor het "rapen, vouwen en nieten" Het maken van het blad was helemaal handwerk.

- Van al het werk zal ik, naast redactiewerk, de hoofdbezorging wel op me nemen, dacht ik. De indeling van de wijken moest wel heel precies gebeuren. Jacques van de Elshout, die in die tijd zorg droeg voor de kerkbalans had alles perfect op papier staan. Dat was voor mij veel werk bespaard, heel handig. Ik had 8 distributeurs en 75 huis-aan-huisbezorgers. Het is een heel trouwe groep, weinig verloop. En het is altijd zo gebeven. Leeftijd, of ziekte was alleen een reden om te stoppen. Als een bezorger uitviel, ging ik er persoonlijk op uit om een nieuwe vrijwilliger te zoeken.

-In november 1993 werd het blad gedrukt bij Paul Schelphout. 4000 parochiebladen kwamen bij mij thuis binnen. Voor de verdeling moest alles geteld en geordend worden. In mijn huis was het dan een en al bedrijvigheid. Een goede hulp had ik aan mijn man. Niemand kon vlugger tellen dan hij. Het blad Basiliëkroniek is Zuidkrant geworden en na verloop van tijd het huidige Kerkkoerier. Al die tijd heb ik er met



plezier voor gewerkt.

Samenvattend kijk ik terug op een heel fijne periode. Ik heb altijd kunnen vertrouwen op mijn distributeurs en bezorgers, wat ik zeer waardeer. Maar het is nu tijd geworden om mijn werk over te dragen.

Tot zover het interview J.H.

PAROCHIE-INSIGNE

Vrijdag 13 januari werd thuis bij Mevrouw de Theije door de voorzitter van het Parochiebestuur het parochie-insigne omgehangen. Een eer voor haar jarenlange inzet als vrijwilligster in de parochie Hulst. Onder het genot van een lekker kopje koffie werden nog wat gebeurtenissen in herinnering gebracht. U moet weten dat Elly voorvechtster is geweest van de komst van misdienettes. Hoe dat zo kwam? Haar jongste dochter zei: Ik zou ook wel eens misdienaar willen zijn. Op een goede keer werden er misdienaars gevraagd. Jongens of meisjes? Dat stond er niet bij. Een mooie gelegenheid om te vragen. Twee meisjes dienden zich aan. Het kerkbestuur moest niet erg lang denken over de vraag van Annemiek Biesbroeck en Nadine de Theije. Met hun gezond verstand was het snel en positief beslist.

Beste parochianen,

Ons jubileum jaar (vijftig jaar bestaan van de parochie in Burkino Fasso) is goed verlopen. Op 9 juli was het hoogtepunt met de priesterwijding van een parochiaan. Wat nog belangrijker is misschien, is dat de regentijd deze keer heel goed geweest is, en we dus dit jaar hopelijk minder zorg zullen hebben, want de hongersnood van afgelopen jaar was niet gemakkelijk. Ik heb voor de banken, waar ik geld voor gevraagd had, niet voldoende kunnen krijgen om banken te kopen. Dus de oude banken zullen er blijven. Wel hebben we gedacht om er toch iets zeer zinvol mee te doen, en ik hoop, dat de gevers het er mee eens zullen zijn. We hebben een kapelletje kunnen bouwen (tesamen met andere giften) bij het ziekenhuis. Iedere dinsdag avond om 5 uur bidden we er het rozenhoedje voor de zieken. Het kapelletje is echter altijd open voor iedereen die er wil bidden. Nogmaals hartelijk dank.

Willy Burm

IPV OOST ZEEUWS VLAANDEREN CLUSTER NOORD Kloosterzande/Ossenisse • Lamswaarde • Terhole

Lamswaarde

UIT ONZE PAROCHIE

Het kerkbestuur kijkt tevreden terug naar afgelopen kerst. Ondanks het late tijdstip van onze nachtmis (eigenluk wel "un echte nachtmis") petje af voor het kerkkoor, de muziekvereniging, hun dirigenten alsook de voorganger in deze dienst. Zij hebben ervoor gezorgd dat we kunnen terugkijken op een mooie sfeervolle dienst. Ook de gezinsmis op eerste kerstdag was zeker de moeite waard. Allen die hiertoe hebben bijgedragen hartelijk dank.

In december krijgt het kerkbestuur de adviezen van het bisdom voor de tarieven 2006. Ondanks het advies vanuit het Bisdom hebben wij gemeend, als enige parochie in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, de tarieven voor 2006 te handhaven op het niveau van 2005. (een drastische prijsverhoging heeft toen plaatsgevonden)

Het kerkbestuur krijgt nogal eens de vraag van vooral oud-parochianen: kunnen wij op Lamswaarde begraven worden? Het antwoord is simpel ieder kan op Lamswaarde begraven worden indien hij/zij dat wenst, dus natuurlijk ook oud-parochianen. Ons kerkhof, door vrijwilligers onderhouden, is enkele jaren geleden uitgebreid en heeft antwoord op alle vragen/verzoeken op het gebied van

wat willen/kunnen we met onze dierbaren. Het kerkbestuur wenst Fons v.d. Poel, voorman van de kerkhofwerkgroep beterschap en een spoedig herstel toe.

Natuurlijk bent u benieuwd naar de stand van zaken rond de restauratie! Als u dit leest, en alles volgt, zijn de eerste tekenen van de uitvoering van de restauratie zichtbaar. Achter de schermen echter is december enorm druk geweest en zijn in januari/februari de laatste plooitjes gladgestreken. Het kerkbestuur, met steun vanuit de gemeente Hulst, wil de restauratie niet verder uitstellen. De opdracht voor uitvoering van zogenaamde fase 1, afgedekt met de op papier staande beschikkingen van het Rijk, de bijdrage van gemeente Hulst en het restant aangevuld uit eigen vermogen van onze geloofsgemeenschap, zal één dezerdagen worden afgegeven. (tijdens het schrijven van dit stukje) Als in de loop van dit jaar de laatste subsidies worden beschikt, zal er geruisloos worden overgeschakeld op algehele restauratie. Echter daarvoor komen we nog een kleine €200.000,- tekort en daar zijn we als fondsenwerving-groep druk mee. Na spontane acties van zangkoor en muziek, het cadeau van Fa. de Schrijver bij de opening van hun nieuwe pand aan "den Tadjik",

schenking kas bij opheffen pierclub van de Kruispolder, borduurwerkjes verkoop van Mevr. L Heyens-vd Bergen, een gift van de Broeders van Huijbergen, kerstkaartenactie en giften naar aanleiding hiervan (vooral ook oud Lamswaardenaren) etc. zijn we nu op zoek naar andere vormen van ondersteuning. We hebben in december een werving gehouden onder de grotere stichtingen in ons land (oa. Prins Bernard Cultuurfonds, Katholieke Noden, Stichting Bouw en Cultuurfonds Zuid Nederland) In februari een werving richting bedrijven/stichtingen dichter bij huis. Deze beide acties beginnen vruchten af te werpen. Om u op de hoogte te houden zal bij de aanvang van de restauratie een thermometer worden geplaatst in de kerk zodat u de stand van zaken m.b.t. de financiering van dit project goed kunt volgen. Voor bedrijven die helpen ondersteunen denken wij eraan een bord te laten maken waarop hun naam komt te staan.

Als de kerk daadwerkelijk in de steigers staat komen de inwoners van Lamswaarde en omstreken aan de beurt als het gaat om de vraag de restauratie van onze parochiekerk te ondersteunen.

Uit het kerkbestuur Lamswaarde

...uitvaartzorg en -verzekeringen vanuit één gedachte; de uwe...

Bij Monuta verzorgen we een uitvaart met alle begrip voor uw verdriet, met gepaste aandacht voor uw zorgen en een open oor voor uw wensen. Dat is het Monuta onderscheid in uitvaartzorg en -verzekeringen. Vertrouw op Monuta. Persoonlijke zorg én een brede schouder: van mens tot mens.

Monuta 
Uitvaartzorg en -verzekeringen

We kennen elkaar

Terneuzen, Monuta, Rooseveltlaan 6, Tel: (0115) 61 28 81
Oostburg, Monuta Haerens, Oudestad 23, Tel: (0117) 45 23 09
Meer informatie? Bel gratis 0800-0033
of kijk op www.monuta.nl

R.K.S.G. VOOR GYNASIUM - ATHENEUM HAVO - VMBO - LWO



REYNAERTCOLLEGE
POSTBUS 32 - 4560 AA HULST



Tandprothetische praktijk H. van Hoorde-Broekaart

Kunstgebitten en Herstelligsservice
vergoeding zorgverzekering

Oranje Bolwerk 1a 4561 GA Hulst - 0114-312870
www.vanhoorde.ws

Lid Organisatie van Nederlandse Tandprothetici



Weemaes
woonelektronica

Hoofdstraat 7
Sint Jansteen

Tel. (0114) 312038

Onze service gaat verder...



Gewasbeschermingsmiddelen - Kunstmest - Zaaizaden en Schoonmaakmiddelen

R. van Wesemael

Zoutestraat 109, Hulst - Tel. 0114-314853

Mementa Zeeland

Natuurstenen Grafmonumenten

- Grafmonumenten in graniet en glas
- Urnen in allerlei materialen en vormen
- Gedenksieraden
- Graflichten
- Kaarsen
- Columbaïumartikelen/graveren/laseren
- Vazen
- Assortiment zijden bloemen, bloemstukken en boeketten
- Foto's in glas vereeuwigd
- Verzekeringen uitvaart
- Tijdelijke naamplaten voor op graf

Wij beschikken over een lasergraveermachine,
voor tekst en afbeeldingen op zwart granieten monumenten

Loopt u eens vrijblijvend binnen in onze showroom
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 10.00 - 17.00 uur
's Avonds en zaterdag op afspraak

Buitenweg 35 - Axel Tel: 0115-530901
www.mementa-zeeland.nl

► **Administraties en Belastingzaken**

► **Verzekeringen**

► **Regio  bank**

Roctus b.v.

Hulsterweg 26-30 - 4587 ED Kloosterzande
Telefoon: 0114-682420



VAN KERCKHOVEN BOUW B.V.

Thuis in elke bouwstijl

Pr. Rooseveltstraat 7 - Postbus 17 - 4587 ZG Kloosterzande
Tel: (0114) 681920 - Fax: (0114) 682936

www.vankerckhovenbouw.nl



KINDERNEVENDIENSTEN

Er werd ons gevraagd een stukje te schrijven over de kindernevendiensten in onze parochie. Bijna iedere maand organiseren wij een kindernevendienst tijdens de wekelijkse dienst in onze kerk. Na de opening van de dienst mogen de kinderen met ons naar de kerkkamer. Daar bidden we met de kinderen en lezen het verhaal volgens het evangelie van die zondag. We proberen die lezing wat uit te leggen: wat gebeurt er nu eigenlijk in dat verhaal en hoe kunnen we de dingen die Jezus van ons vraagt toepassen in ons leven. Daarna gaan we iets knutselen wat aansluit bij het verhaal. Hierbij worden we geholpen door Esther de Zwart. We hebben al bloemstukjes, vissen, kronen, kaarsen, palmpasestokken etc. gemaakt. Omdat het allemaal in korte tijd moet gebeuren hebben we meestal heel wat voorbereidend werk, zodat de kinderen wel iets leuks mee naar huis kunnen nemen. Als in de kerk de tafel is klaar gemaakt voor het tafelgebed komen we met de kinderen terug in de kerk. We laten vanaf het altaar zien wat we gemaakt hebben en de kinderen vertellen iets van wat we gedaan hebben of lezen een gebedje voor. Daarna gaan de kinderen

terug naar de ouders en we vieren de rest van de dienst mee. De mis in onze parochie is op zondag om 9 uur.

Helaas vinden velen (de ouders?) dat te vroeg op zondagochtend. We zien steeds minder kinderen bij de kindernevendienst. Zelfs van de aanstaande communicantjes zien we er geen (alleen die van onszelf). Jammer van onze voorbereidingen, want die blijven hetzelfde bij vier of twintig kinderen. Als er geen nieuwe kinderen bij komen ziet het er naar uit dat de werkgroep noodgedwongen zal moeten stoppen. Of de ouders moeten gaan beseffen dat als ze de kinderen iets willen meegeven van het geloof, en de kerk in ons dorp in stand willen houden, de kindernevendienst voor kinderen een prettige manier is om naar de kerk te gaan. Voor de ouders zelf kan het ook een rustig uurtje bezinning zijn. Ouders wij hopen dat jullie eens te moeite nemen om te komen kijken, het is de moeite waard!

Werkgroep kindernevendienst:
Monique Hendriks en
Lia van Kessel

Hallo,

Mijn naam is Kristel Naessens en ik ben geboren op 26 december 1995. Ik zit in groep 6 van Basisschool de Oostvogel te Lamswaarde. Samen met mijn mama, papa en mijn zusje Daphne woon ik in de Dreef te Lamswaarde. Vooral doordat Daphne al een aantal jaren misdienaar is, ben ik ook misdienaar geworden. Meestal moet ik samen met Daphne de misdienen. Zij kan mij dan de dingen leren die ik moet doen.



Mijn grootste hobby's zijn tafeltennis en tekenen. Maar ook dansen en televisie kijken vind ik heel leuk. Tot slot wil ik nog zeggen dat ik ook graag naar school ga. Wat ik later wil worden weet ik nog niet. Dit was het wel zo'n beetje.

Hallo ik ben Dennis Acke. Ik ben 8 jaar en zit in groep 5. Vanaf vorig jaar ben ik misdienaar. Ik ben altijd samen met Thomas Hoefeijzers. Hij is al lang misdienaar dus leert mij alles. Dan komt hij mij ophalen



en gaan we samen naar de kerk. Als we een tijdje in de kerk zitten dan moeten we de tafel dekken. Ik vind het leuk om misdienaar te zijn

gr Dennis

Iris is negen. Zij houdt van tafeltennissen, haar konijnen. Ze verzamelt Diddl, Barbie, Play mobiel en Polly-pocket. Ze heeft zes en half



jaar in Oostenrijk gewoond en zat daar op school bij de Schulschwesteren, een school met nonnetjes dus. Ze heeft haar communie in Graz in de schoolkapel gedaan. Het was een mooie dag die we samen met de familie in Krumegg (een klein dorpje in de buurt van Graz) hebben doorgebracht.

In de winter gaat Iris graag samen met haar Oostenrijkse vriendin Katrin skien. Ze hoopt dat we ook in Nederland dit jaar nog een flink pak sneeuw krijgen. Ze vindt het heel leuk om misdienaar te zijn. Haar neef Michiel leert haar de fijne kneepjes.

Terhole

In de vorige Kerkkoerier had ik beloofd om terug te komen op de bestuursamenstelling van de Parochie Terhole. Daar de termijnen van twee van de bestuursleden verstreken waren en een bestuurslid tussentijds is gestopt. Het heeft even mogen duren maar het is uiteindelijk gelukt om een nieuw bestuur te formeren.

Het nieuwe kerkbestuur heeft de volgende samenstelling: Dhr. J. Brooymans; vice-voorzitter, Mevr. I. Maerman-Vergauwen, secretaris, Dhr. A. Beaurain, penningmeester, Mevr. M. Freijser-Leenknecht, bestuurslid, Mevr. L. van de Klooster-Freijser, bestuurslid.

Het nieuwe bestuur is sinds januari van dit jaar aangetreden, de aftredende bestuursleden blijven op de achtergrond nog beschikbaar om de helpende hand toe te steken en een zo vloeiend mogelijke overdracht te bewerkstelligen

op beleid en financieel gebied.

Is er nog meer nieuws uit de parochie?

Op zondag 30 April zullen in onze parochie zeven kinderen weer hun Communie doen. De voorbereidingen voor deze viering zijn in volle gang en worden gecoördineerd door onze communie-werkgroep in samenwerking met het team van Basisschool Tervliet en de ouders van de communicanten. De werkgroep-leden werken beurtelings met een van de ouders op maandagochtend op school aan de voorbereidingen in groep 3 en 4.

Zondag 30 April is dus de grote dag. De viering begint op een ander tijdstip dan normaal, namelijk om 10.30 uur!

Arthur Smits

Kloosterzande/Ossenisse



Dit model van onze Martinuskerk is gemaakt door Dhr. Jacobus Hamelink uit Zaamslag en door de familie aan onze parochie geschonken. We hebben het een passende plaats gegeven bij de hoofdingang. Namens onze parochie willen wij de familie Hamelink hartelijk danken voor dit bijzonder object.

Terhole

Lieve mensen,

Ik zal gelijk met de deur in huis vallen en een oproep doen. Zijn er nog goeie zielen onder u, die ons willen komen versterken bij het maandelijks schoonmaken van het kerkgebouw? Speciaal wil ik ook een oproep doen voor het versterken van ons zangkoor. Ik hoop dat er kandidaten zijn.

Bij voorbaat dank

R. van Eetvelt-Hemelaar, 0114-312055

Kloosterzande



In januari j.l. hebben wij als kerkbestuur ons trouw lid van ons parochiekoor Maria Remorie in de bloemetjes gezet. Maria heeft zich gedurende 25 jaar ingezet om de vele vieringen in onze parochiekerk mede op te luisteren. Bovendien heeft zij vele jaren als lid van het bestuur haar steentje bijgedragen voor een vlot verloop binnen het koor. Wij zijn Maria erg dankbaar voor deze betrokkenheid en als blijk van waardering kreeg zij de zilveren speld van verdienste van de Gregoriusvereniging. Uiteraard hoorde daar ook een bloemetje bij.

Licht van Pasen

*een weggerolde steen
een open graf
ik bestorm hen met mijn vragen
van waar wanneer en hoe
en wacht-*

*en als het woord verstomt
de stilte spreekt
dan krijg ik zicht
op lichtend leven
licht
bevrijd
voorbij de kille doodsvallei*

*een weggerolde steen
verjaagd duisternis
lichtend leven
waar een graf te klein voor is*

het bestuur van de personele unie van de parochie H. Gerulphus en Petrus & Paulus wenst U allen een Zalig Pasen.

OMDAT WE EEN GEMEENSCHAP VORMEN

We komen in een kerkgebouw samen. Met elkaar en voor elkaar en we zoeken God in gebed, zang en het horen naar Zijn Woord. Binnen het kerkgebouw vormt de parochie ook weer een gebouw. Een geestelijk bouwwerk, zoals het staat in de bekende tekst uit de eerste brief van Petrus, waarin de gelovigen wordt gezegd dat zij zich als levende stenen moeten laten gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis. Het is dat gebouw waarvan Jezus de hoeksteen of 'sluitsteen' is zonder welke het hele gebouw in elkaar zou storten. In vele kerken zien we pilaren en balken. En in elk gebouw, ja tot zelfs in de kleinste schuurtjes toe, heb je steunbalken en planken nodig net zoals in het menselijk lichaam het geraamte nodig is om steun en vastheid te geven en het lichaam daardoor ook bewegingen kan maken. Die balken ter ondersteuning zijn er ook in de kerk. Zo zegt de H. Schrift bijv al van de apostelen Jacobus, Petrus en Johannes dat zij als (steun)pilaren in de gemeente waren (Galaten 2:9). Krachtige betrouwbare bestuurders, dat zijn zulke "pilaren", zoals ook in de Openbaring aan Johannes aan degenen die allerlei verzoeken hebben overwonnen de belofte wordt gegeven dat zij tot

pilaren in Gods Huis zullen worden gesteld'. Ook het Tabernakel van het oude Israel in de woestijn kende pilaren en balken (evenals de latere Tempel te Jeruzalem) als voorbeeld van de kerk van Christus. En de wijsheid van de eeuwige, de Schepper van al wat leeft, heeft gezorgd voor een verbazingwekkende getalsmatige overeenkomst tussen die 'Tent der samenkomst' en het geraamte van ons menselijk lichaam! Dat zou geen mens uit zichzelf kunnen verzinnen! Een skelet zonder lichaam is alleen maar een geraamte. Een dood lichaam. U en ik (als kerkgangers) moeten ervoor zorgen dat er een lichaam van vlees en bloed omheen zit, zodat het er mooi en goed uitziet! Dus gaan wij naar de kerk ook ter wille van de voorganger en andere (gebedsgroepen). Dan pas kunnen zij functioneren, want hoe zouden ze dat kunnen zonder kerkleden? Zonder kerkleden zou het maar een dooie boel zijn! Daarom hebben kerkleden deel aan die structuur van het lichaam dat 'de kerk' in feite is, ook daarom gaan we naar de kerk.

RH



Stoppeldijk

VERTROKKEN

Eind vorig jaar is Dhr. B. de Deijn naar Hulst verhuisd. Vele, vele jaren is hij actief geweest in besturen en allerlei werkgroepen. Bernard was een zeer betrokken persoon. Als vice-voorzitter van het kerkbestuur had hij belangstelling voor het hele gebeuren rondom de kerk. Na zijn verplicht vertrek uit het bestuur, verlegde hij zijn activiteiten naar het actief onderhouden van het kerkgebouw en begraafplaats. Samen met andere vrijwilligers kostte het hem geen moeite om over de gewelven van de kerk te balanceren en daar een nieuw stevige loopplank met leuning aan te brengen. Vanaf nu is het daar voor iedereen veilig lopen. Er wordt gebruik van gemaakt door mensen van de monumentenwacht en van de onderhoudsgroep bijvoorbeeld voor het vernieuwen van kapotte lampen en werkzaamheden op het dak.

Jarenlang was Bernard lid van de redactie van het parochieblad. Samen met Leon Lambert en Ben de Schepper vormde hij een strijdlustig trio, de "drie musketiers"

We wensen Bernard en zijn echtgenote nog vele gelukkige jaren toe.

HUMOR-

ZIN VOOR REALITEIT

Moeder rijdt met haar dochtertje van drie, Anneliesje, langs het Mariakapelletje van Stoppeldijk. Het kind ziet het kapelletje en zegt voor zich uit: "Jozef is niet thuis."



Hengstdijk

Oude gebruiken en tradities bestaan bij de gratie van herhaald gebruik. In deze voorjaarperiode bruist het in Europa van lentetradities. Zo gebeurt het ook in onze kerk.

Met de viering van palmpasen komen de kinderen in optocht met een palmpaasstok de kerk binnen. Een gebruik dat verwijst naar de intocht van Jezus in Jeruzalem, gezeten op een ezel en toegejuicht door een menigte omstanders. Ze zwaaiden met palmtakken. Hosanna! In sommige delen van ons land een heel oud gebruik.

Zo'n 15 jaar geleden is in Hengstdijk

voor het eerst zo'n palmpaasoptocht gehouden. Van toen af is het hier een jaarlijks terugkerend gebruik. De palmpaas, een stok of tak versierd met groen, broodfiguren, vruchten, snoep en eieren, wordt op school samen gemaakt. Vroeger gingen de kinderen nog wel in kleine groepjes met de stok langs de deuren om giften in te zamelen. Sinds onze palmpaasviering op zaterdagavond is, beperkt de optocht zich tot in en rondom de kerk. In onze parochie wordt dit jaar de palmpaasviering op 8 april om 19.00 uur gehouden.





*Meubelen, keukens en badkamermeubelen op maat
Parket en laminaat • Woonaccessoires*

Wilhelminastraat 66 • 4564 AG St. Jansteen • Tel. 0114-370129 - Fax 0114-370168

Begravenissen en Crematies JAIMIE WAEM

Privé:
Willemstraat 10
4568 BB

Rouwcentrum:
Hulsterloostraat 12
4568 AE

Nieuw-Namen

Tel. 0114-345695 b.g.g.: 0114-345294



SCHILDERWERKEN EN HOUTRENOVATIE

Kloosterzande
t. 0114-690231
f. 0114-690597

Middelburg
t. 0118-642517
f. 0118-642587

e. info@deschrijver.nl
i. www.deschrijver.nl



Bouwbedrijf De Caluwé en Broekaart B.V.

• Nieuw- & verbouw woningen • Timmerwerken • Betonwerken • Utiliteitsbouw

Dorpsstraat 2B - 4569 AJ Graauw

Tel. 0114-633 010 - Fax. 0114-633 011 - www.caluwe-broekaart.com

**Elke zondag
vanaf 10.00 uur open!**



www.morres.com



Verkoop en plaatsing van gedenksteden

Alleen bezoek op afspraak

Westsingel 1a - 4571 VE Axel

Tel. 0115 566336 - Fax 0115 565544

Bij geen gehoor, gelieve uw naam en tel.nr. in te spreken

E-mail: jgv@zeelandnet.nl

Voor persoonlijk advies gaat u naar:



Vloerbedekking - Vinyl - Laminaat
Zonwering - Vouw/paneelgordijnen
Vitrages

Senior ledikanten en bankstellen

Hoofdstraat 47 - 4564 AM St. Jansteen Tel./Fax 0114-312441

www.int-bleijenbergh.nl

KINT ELECTRO KLOOSTERZANDE

ELECTRO TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF - RADIO, TV en HUISHOUDELIJKE APPARATEN

A.E.G. • PHILIPS

v.o.f. G.A.M. KINT-VAN KAMPEN

MIELE • GOEDE SERVICE

CLOOSTERSTRAAT 76 - KLOOSTERZANDE - TEL. 0114-681429

Koewacht

Ziekenhuisbezoek

Sinds ongeveer drie jaar zijn er van Koewacht 2 afgevaardigden toegevoegd aan de ziekenhuis bezoekers van onze regio IPV Oost Zeeuws-Vlaanderen. Deze zijn Willy de Vliegheer Broekman en Jenny Wijnacker d'Haen. Het is een heel dankbaar werk, waar in totaal 12 parochies aan deel nemen, die bij toerbeurt mensen gaan opzoeken in het ziekenhuis. Deze mensen hebben bij opname te kennen gegeven dat zij graag van ons een bezoekje willen ontvangen. Dit kunnen twee dames zijn uit een willekeurige parochie, dus niet altijd bekenden. Maar als je aan het praten gaat, dan ben je zó bekend met elkaar, want de parochies liggen niet zo ver uiteen en je hebt altijd wel een bekende in een parochie waar iemand woont. Er is dus altijd een aanknooppingspunt. Er wordt vaak gevraagd; "wat moet je zoal zeggen?" Maar zoals wij het ervaren is ons antwoord; niet veel zeggen, maar goed luisteren naar de mensen, want ze willen zelf graag hun verhaal kwijt en daar hebben ze



bij ons de kans voor. De mensen zijn bijna altijd dankbaar dat je dat wilt doen; daarom hopen wij dit nog lang te mogen volhouden. Dus mensen: wanneer je opgenomen wordt in het ziekenhuis in Terneuzen en het wordt per abuis niet gevraagd of je parochiebezoek wilt mag je het zelf ook aangeven. Er komt één keer per week iemand van ons langs, of misschien is het de beurt van Koewacht en is het dus Jenny en Willy. Als dat zo is komen wij graag. De ziekenhuisbezoek-groep komt twee maal per jaar samen in de pastorie in Hulst, onder leiding van Pastor Poppe en Maria Serrarens van Waes

Groeten van Willy en Jenny

Deze titel doet denken aan lammetjes in de wei, bloesemtakken en jong groen. Maar bovenal aan de dood van Jezus, zijn verrijzenis, onze hoop op leven na de dood. Pasen is het feest van hoop en vreugde; het negatieve ombuigen naar het positieve. Dit wordt mooi verwoord in het volgende gedicht van Toon Hermans.

IS DIT DE DOOD?

*Is dit de dood
de kou van deze nacht
het witte gras
de dorre tak
de grijzig walmende woorden
het ijzige zwijgen
de sneeuw op je wimpers?*

*nee,
noem het alsjeblieft niet zo
noem het liever belofte
komende bloem
onbeschreven wit
de hemel trekt dicht
om open te gaan*



*het witte gras
is de dansvloer
de dorre tak
is de bloesem
de grijzig walmende woorden
zijn kussen*

*het ijzige zwijgen
is muziek
en de sneeuwvlokken
op je wimpers
zijn de kostbare schilfers
van nieuw licht*

*zoals de dag
uit de nacht treedt
treedt het leven uit de dood
er is liefde
die niet sterft*

Vastenactie St. Jansteen / Heikant

In de week voor Pasen vinden er voor de Vastenactie een aantal activiteiten plaats. Deze worden door de basisscholen van Heikant en St. Jansteen georganiseerd. De opbrengst komt ten goede aan de Massai bevolking in Tanzania.

De Vastenactie zakjes worden opgehaald in de week van 3 tot 8 april. Wij hopen dat wij weer op uw financiële steun mogen rekenen.

Caritas St. Jansteen / Heikant.

**STEEK
EENS
EEN
PLUIM
OP
DE
HOED
VAN
EEN
ANDER**

DE HEIKANTSE KERK NA 75 JAAR WEER “STRAK IN DE LAK”?

In de 13e Nieuwsbrief van de Werkgroep Heikantse kerk hebben de parochianen kunnen lezen dat het de bedoeling is dit jaar het schilderwerk aan de buitenkant van de Heikantse kerk af te maken. Het werd tijd ook, want bepaalde stukken hadden al vele jaren geen verfje meer gezien. Iedereen die wel eens zelf schildert aan een oud huis die weet dat het dankbaar werk is, maar dat er nogal eens een verrassing om de hoek komt kijken. In Heikant bleek het houtwerk aan de lage goten nog voor meer dan 90% in orde, en dat was een meevaller. De hele voorkant is inmiddels klaar en mag weer gezien worden. De kozijnen aan de achterkant van de kerk blijken bij nader inzien meer geleden te hebben. Dit is verklaarbaar vanwege de schaduwwerking van de groep lindebomen en kastanjes die de weg naar het kerkhof omzomen. Er was gerekend op vervanging van de onderste balken, maar bij nader inzien bleken de houten raamkozijnen van de hulpsacristie niet meer te handhaven. Inmiddels zitten er drie nieuwe in, en wij hopen dat de overige ramen aan de achterkant de tand des tijds beter doorstaan hebben. Het roestige ijzeren traliewerk voor de lage ramen viel er bijna af maar zal straks ook weer zo goed als nieuw zijn. Overigens is het zeker niet zo dat de ramen aan de achterkant van de kerk aan het zicht onttrokken zijn. Het blijkt dat nogal wat mensen een bezoek brengen aan het kerkhof. Het loopt er niet storm, maar het bezoek gaat wel de hele week door, er komen misschien wel meer mensen op het kerkhof dan in de kerk zelf. En al die mensen kijken tegen de vervelozе achterkant van de kerk aan als zij terugwandelen. Ook dit schilderwerk is dus dankbaar werk! Er is kerkbestuur en werkgroep veel aan gelegen om de kerk dit jaar compleet nieuw in de verf te hebben. Op 23 september 2006 is het namelijk 75 jaar geleden dat monseigneur Hopmans de Heikantse kerk plechtig inzegende. Voor Heikant was dit een heel belangrijk moment. En bij een verjaardag hoort toch eigenlijk een beetje feest. Min of meer toevallig

is eind vorig jaar ook de Heikantse kerktoren in het licht gezet. Dit karwei is betaald uit een gemeentelijke bijdrage voor de dorpsraad, en wij zijn blij dat de dorpsraad voor dit project gekozen heeft. Met vier energiezuinige lichtbronnen wordt een plezierig accent gegeven aan de kerk, vooral in de donkerste tijd van het jaar. Het 75 jarige jubileum is ook een goede gelegenheid om eens naar buiten te treden. Het zou heel mooi zijn als bij het 75-jarig bestaan de overheid eindelijk eens invulling zou geven aan de bescherming waar rijksmonumenten zoals de Heikantse kerk recht op hebben. En daarbij denken wij concreet aan restauratie van de glas-in-loodramen. Met name het westraam is zodanig slecht dat langzamerhand de veiligheid in het geding komt.

Een verslechterde regeling voor restauratie, zoals die voor 2007 zal gaan gelden, is niet waarop eigenaren van een monument zitten te wachten. Het wordt tijd dat dit tot de politiek doordringt. Op dit moment is er op landelijk niveau wel een lobby gestart voor meer geld voor monumentenzorg, maar het is nog lang niet voldoende. Wie wel eens een bezoek brengt aan de ons omringende landen (België, Frankrijk, Duitsland) en ziet hoe daar de overheid zijn rol in de bescherming van het cultureel erfgoed opneemt, schaamt zich er bijna voor om Nederlander te zijn! (Ondanks het goede werk dat de provinciale monumentenwacht en ook de gemeente Hulst proberen te doen.) De mensen die desondanks toch een restauratie op gang kunnen trekken zoals in Lamswaarde, verdienen daarom veel respect.

Voorlopig gaan wij op Heikant op volle kracht verder met dat te doen wat op dit moment binnen onze macht ligt, zoals het houtwerk schilderen. En te zijner tijd willen we ook onze 75ste verjaardag niet ongemerkt laten passeren. Wij houden u vanuit Heikant op de hoogte!

Karel Martinet

AFSCHEID

MARIA V.D. BERGHE

In oktober van het afgelopen jaar is Maria v.d. Berghe - de Gronckel 80 jaar geworden. Het is haar



niet aan te zien, maar dat komt waarschijnlijk omdat Maria tot op hoge leeftijd lid was van de gymnastiekvereniging. Desondanks vond zij dat het nu tijd werd om afscheid te nemen als vrijwilligster en contactpersoon van de werkgroep die twee keer per maand de kerk poetst. De werkgroep is gestart in 1974 en Maria is er vanaf de eerste dag bij betrokken geweest. De eerste jaren als vrijwilligster, maar na een tijdje werd zij contactpersoon voor de werkgroep. Zij heeft het altijd graag gedaan. Het brak de week en zij vond het leuk om samen met de andere dames te poetsen, per keer zo'n anderhalf á twee uur en dan gezellig samen een kop koffie drinken. Als contactpersoon regelde zij het werk, zocht nieuwe mensen als iemand ermee stopte en zorgde voor invallers als iemand eens niet kon komen. Zij heeft ook nog een poos de boodschappen gedaan; gezorgd dat alles in huis was voor de koffie en de thee en dat er voldoende spullen waren om te kunnen poetsen. En nu, na twee en dertig jaar, is Maria er dus mee gestopt. Al is dat toch wel wennen, vindt zij. Zodoende gaat zij soms nog wel eens koffie zetten als de werkgroep bezig is. Zij drinkt dan een kopje mee en kan gezellig nog eens bijkletsen. En als het echt nodig is wil zij nog wel invallen. Maria, heel hartelijk bedankt voor jouw enthousiaste en trouwe inzet gedurende al die jaren. Wij hopen dat je nog lang koffie komt drinken voor de gezelligheid; je bent altijd welkom!

Kerkbestuur en werkgroep
Kerkwerksters.

ONDERHOUD VAN KERK JOHANNES DE DOPER

Het zal de meeste parochianen niet zijn ontgaan: de parochiekerk "De Heilige Johannes de Doper" staat weer in de steigers. Het tweede deel van de "Deelplan dakherstel" is gestart. Ter herinnering: medio 2000 bleek totale restauratie van het dak financieel onhaalbaar. In samenwerking met het Bisdom werd een plan opgesteld om het dak in delen te herstellen. In 2003 werd begonnen met een deel van het dak aan de noordzijde, nu is gestart het vervolgdeel noordzijde plus een deel boven het priesterkoor. Opnieuw een noodzakelijke maar geldverslindende actie. Daar komt bij dat tijdens de werkzaamheden ander mankementen zichtbaar werden die de uiteindelijke kosten flink zullen opdrijven. Tegelijkertijd zijn er in de kerk stukken uit de natuurstenen montanten (stijlen) van de glas-inloodramen losgekomen. Een kostbare zaak om dit te laten herstellen. Het is voor iedereen van groot belang de feiten onder ogen te zien: aan de ene kant torenhoge lasten voor

onderhoud van kerk, (maar ook voor pastorie en kerkhof), aan de andere kant dalende inkomsten. Het kerkbezoek loopt immers terug, en er is een daling van de parochiebijdrage. Van elke euro die binnenkomt, kunnen we ongeveer 25 cent besteden aan onderhoud,

de rest wordt o.a. besteed aan kosten pastorale beroepskrachten, kosten erediensten en bijdrage voor het Bisdom. Inkomsten en (noodzakelijke) uitgaven raken uit balans. Daarom wordt het voor het kerkbestuur onvermijdelijk zich te buigen over de toekomst van het kerkgebouw. Er zullen weloverwogen



Waardevol centrum in de gemeenschap

beslissingen moeten worden genomen over onderhoud, meervoudig gebruik, en zelfs over het behoud van het kerkgebouw in de toekomst. Wij houden u op de hoogte.

Jacques Smulders,
Lid van het kerkbestuur.

DOOPZONDAGEN JANUARI T/M DECEMBER 2006

doopdatum	tijd	voorbereiding	vergaderplaats	voorganger
7 mei	14.00 uur Hulst 15.30 uur Hulst	25 april	pastorie Hulst	J. Reurs
21 mei	14.00 uur Clinge 15.30 uur Graauw	9 mei	vergaderzaal kerk clinge	W. Tobé
21 mei	14.00 uur St. Jansteen	9 mei	pastorie St. Jansteen	W. Poppe
11 juni	14.00 uur Kloosterzande 15.30 uur Kloosterzande	30 mei	kerk Kloosterzande	J. Reurs
25 juni	14.00 uur Hulst 15.30 uur Hulst	13 juni	pastorie Hulst	Ch. v.d. Walle
25 juni	14.00 uur Heikant 15.30 uur Koewacht	13 juni	pastorie St. Jansteen	N. Polet
10 september	14.00 uur St. Jansteen 15.30 uur Nieuw Namen	29 augustus	pastorie St. Jansteen	W. Tobé
10 september	14.00 uur Kloosterzande 15.30 uur Boschkapelle	29 augustus	kerk Kloosterzande	J. Reurs
17 september	14.00 uur Hulst 15.30 uur Hulst	5 september	pastorie Hulst	W. Poppe
8 oktober	14.00 uur Terhole 15.30 uur Lamswaarde	26 september	kerk Kloosterzande	N. Polet
8 oktober	14.00 uur Koewacht 15.30 uur Kloosterzande	26 september	pastorie St. Jansteen	J. Reurs

juli/augustus en december: **GEEN** dopen

Als u uw kindje wilt laten dopen, neem dan contact op met het parochiesecretariaat in Hulst 0114-312130.

DE KRUISWEG - BRON VAN INSPIRATIE

De kruisweg is een devotie-oefening met veertien of vijftien staties, halteplaatsen, aandachtspunten en afbeeldingen. Er bestaan vele vormen, van miniaturen tot meer dan levensgrote uitvoeringen; er zijn geschilderde, beeldhouwde in hout, steen, marmer, er zijn getekende, maar ook geborduurde. Daarnaast zijn er de passiespelen, in de open lucht of in daartoe gereserveerde plaatsen, en de muzikale passies. Ook zogenaamde bloedprocessies zijn een vorm van de kruisweg. Stilstaan bij het lijden en

sterven van Jezus is niet vrijblijvend. Het opent onze ogen voor het lijden om ons heen.

Iedere nieuwe generatie levert denkers en geïnspireerden op, die nieuwe vormen van de kruisweg ontwikkelen. Actief betrokken zijn bij de ontwikkeling en uitwerking van een kruisweg vergt van de maker een enorme energie. Meestal komt de serie wel af, maar zelden binnen de afgesproken tijd. Soms kan alle energie al na enkele beelden op zijn

en wordt het werk pas na jaren verder gezet. Anderen komen slechts tot vier of zes afbeeldingen. Aanvullend aan het werk van de beeldend kunstenaar schrijft een ander vaak een overweging bij de afbeeldingen. Beeld en tekst vormen daarna samen een eenheid met een overstijgende waarde, die op zich weer een nieuwe bron van inspiratie is. Bijgaande combinaties geven slechts een minimaal beeld van de rijkdom weer.

Omer Calle



Jezus veroordeeld en weggeleid

Jezus mag er niet meer zijn. Toch is Hij onschuldig.
Den Haag, J. en L. Brom / L. Ter Morshuizen



Weerzien met de moeder

Mijn Zoon, Mijn Zoon,
Waarom heb je mij verlaten?
Laat zijn wil op aarde
geschieden.
Praag, K. Stadnick / P. Pithá

Veronica droogt Jezus' gezicht

Laat je niet ervan afhouden om teder met elkaar om te gaan. Zo verzacht je de pijn en verdriet in het leven van alle dag.

Kwadendamme, P. Verbeek



Jezus wordt ontkleed

Folteraars willen hun slachtoffer blootstellen aan de verachting. Het was niet mijn bedoeling u zo te behandelen.

Stuttgart, G. Müsse / J. Bluysen



Het aannemen van het kruis



Door het kruis is Jezus met de mensheid verbonden. Hij neemt ons kruis op zich.

Duitsland, L. de Smet / Bieringer



Het uur van de terechtstelling

Is dit de wil van de Vader?
Luithagen, A. Servaas / J. Steylaerts

Duisternis

Waarom heb ik dit verdiend? Het verhaal van mensen die een kruis dragen en dit als loodzwaar ervaren.

Maastricht, L. Dortans / T. Borgers



Kruisweg van de verrijzenis

De boodschap van Jezus' prediking ligt in het scheppen van een levensvorm die ervan af ziet kruisen voor anderen te maken.

Brazilië, C. Barredo / Leonardo Bof

