

PROGRAMMA

Dinsdag 8 augustus

Vertrek vanuit Breda rond half negen en vanuit Oost Zeeuws-Vlaanderen ruim een uur eerder. In de bus krijgt u de button en het bedevaartboekje. Hierin vindt u het hele programma met alle teksten.

We pauzeren onderweg om koffie te drinken. Rond het middaguur komen we aan in Kevelaer.

We trekken in processie naar de Basiliek. Als we daar welkom geheten zijn, kunt u uw hotel opzoeken en het middagmaal gebruiken.

's Middags houden we een boeteviering en 's avonds is er een plechtige Hoogmis. Deze wordt opgeluisterd door koor en orkest van de Basiliek.

Vervolgens sluiten we deze dag met een lichtprocessie en het avondgebed.

Woensdag 9 augustus

We beginnen deze dag met een Eucharistieviering. Ons eigen koor en dirigent verzorgen de zang in deze viering. Hierna volgt de Sacramentsprocessie.

Later in de voormiddag houden we een kruisweg. U hebt de keuze om die mee te vieren in de kerk van Oud Kevelaer of in het Kruiswegpark.

We besluiten de bedevaart met een afscheidslaf in de Pax Christikapel. Rond half vijf vertrekken we weer uit Kevelaer. Onderweg houden we nog een koffiepauze.

U betaalt voor reis- en organisatiekosten:

Vanuit Breda e.o. € 35,00

Vanuit Oost Zeeuws-Vlaanderen € 35,00

Kinderen, jonger dan 15 jaar krijgen € 10,00 reductie.

Kosten voor verblijf en maaltijden zijn hierbij niet inbegrepen. Wij zijn u eventueel wél behulpzaam bij het vinden van een hotel in Kevelaer.

Een geldig reisdocument is vereist! (paspoort of Euro-identiteitskaart)

Voor meer informatie en opgave:

<https://bedevaartkevelaer.nl>

Hanneke Oomen

06-48194254, e-mail: hannekeoomen@online.nl

of bij:

2023



Broederschap
Kevelaer
Breda & Oost Zeeuws Vlaanderen

BEDEVAART KEVELAER

BREDA E.O. / OOST ZEEUWS-VLAANDEREN

Op dinsdag 8 aug. 2023 (heen)

En woensdag 9 aug. 2023 (terug)

Beste pelgrims,

vertrouw Mij maar, Ik ben het en draag jou in mijn hand. Woorden van hoop en geïnspireerd op het evangelie van Matteüs (14,27). Houd moed! Ik ben het, wees niet bang. Het motto voor dit jaar ons aangereikt vanuit Kevelaer.

Woorden die Jezus spreekt. Woorden van Hem die ons laten weten dat wij ons leven mogen leven met Hem. Dat Hij bij ons is op de weg van ons leven. Dat Hij ons niet verloren laat lopen. Niet in de steek laat. Onze levensweg niet dood laat lopen. Doe het maar! Vertrouw Mij maar. Deze woorden mogen het hart raken. Mogen ons sterk maken.

Dát is wat Maria boven alles wil. De Moeder van Jezus die we in Kevelaer mogen ontmoeten als Moeder en Troosteres van allen die bedroefd zijn. Bedrukt en terneergeslagen door het leven. Ieder van ons kent van die momenten. Voor sommigen van ons duren ze jaren en jaren. We mogen weten en ervaren: Maria is er voor ons. We mogen weten: Maria wijst ons op haar zoon Jezus. Zoals Zij dat steeds heeft gedaan. Luister naar Hem! In alle droefheid, ook als je je terneergeslagen en bedrukt voelt, luister naar Hem. En Jezus zegt: "Vertrouw Mij. Ik ben het. Houd moed. Wees niet bang. Ik draag jou in mijn hand. En allen die jou lief zijn."

Ook dit jaar mogen we weer op bedevaart gaan naar Kevelaer. Hopelijk met velen. In Gods hand. Mogen wij verbondenheid ervaren en straks gesterkt weer terugkeren naar huis.

Met een hartelijke groet,
vicaris Wiel Wiertz
voorzitter



De bedevaart naar Kevelaer

In de zeventiende en achttiende eeuw was in de Nederlanden het Katholieke geloof dan wel niet streng verboden, maar je mocht er ook weer niet al te openlijk voor uitkomen. Heilige Missen in onopvallende gebouwen, dat gaf geen problemen. In processie over straat gaan was echter onmogelijk. En processies hoorden bij de traditie van de Katholieke gelovigen. Daarom ontstonden er in die tijd net over de grens van de Republiek der Nederlanden allerlei bedevaartplaatsen. Eén daarvan was Kevelaer. Snel na het bekend worden van het verhaal van Hendrik Busman en de afbeelding van de Troosteres der Bedroefden begonnen van alle kanten mensen daarheen te trekken. Ook uit Breda. Eerst individueel of in kleine, losse groepen. Later werden die groepen zo groot dat organisatie nodig werd.

Oost Zeeuws-Vlaanderen en Kevelaer

Waarschijnlijk zijn er al veel eerder mensen uit deze streek naar Kevelaer getrokken. In onze herinnering echter begon het, rond 1953, met de heren Stevens en Ferket, die op de fiets ter bedevaart gingen naar Kevelaer. Dat beviel zo goed dat ze hiermee door wilden gaan. Enkele jaren later kwamen ze in contact met het bestuur van de Bredase Broederschap. Hoe dat precies gegaan is, is niet duidelijk. Wel is zeker dat al kort daarna een bus met pelgrims uit Oost Zeeuws-Vlaanderen aansloot bij de Bredase bedevaart. Op een gegeven moment werden dat twee bussen. Er kwam een eigen vlag en zo werd de Zeeuws-Vlaamse groep een duidelijk herkenbaar en gewaardeerd deel van de processie.

