



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 1 APRIL

PASEN JAAR - B

Handelingen 10, 34a. 37-43
Kolossenzen 3, 1-4
Johannes 20, 1-9



THEMA: HIJ LEEFT!

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

vieringen rond het weekend
van 1 april

Hulst

do 29 maart 19.00 uur	eucharistie
vr 30 maart 15.00 uur	kruisweg
vr 30 maart 19.00 uur	Goede Vrijdag
za 31 maart 21.00 uur	paaswake
zo 1 april 11.00 uur	eucharistie
ma 2 april 11.00 uur	eucharistie
wo 4 april 18.30 uur	rozenkransgebed
wo 4 april 19.00 uur	eucharistie
vr 6 april 16.00 uur	persoonlijke biecht
vr 6 april 19.00 uur	eucharistie

Koewacht

zo 1 april 9.30 uur	eucharistie
---------------------	-------------

St. Jansteen gemeenschapshuis

do 29 maart 10.30 uur	w&c
-----------------------	-----

Kapel O.L. Vrouw ter Eecken

vr 30 maart 15.00 uur	kruisweg
-----------------------	----------

Clinge

vr 30 maart 15.00 uur	kruisweg
zo 1 april 11.00 uur	w&c viering

Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk

di 3 april 9.30 uur	w&c viering
	aansluitend aanbidding

Boschkapelle

zo 1 april 11.00 uur	w&c viering
----------------------	-------------

Hengstdijk

vr 30 maart 15.00 uur	kruisweg
-----------------------	----------

Kloosterzande

vr 30 maart 15.00 uur	kruisweg
zo 1 april 9.30 uur	w&c viering

wzc Antonius

do 29 maart 10.30 uur	eucharistie
vr 30 maart 14.30 uur	kruisweg

De Blaauwe Hoeve

29 maart 11.00 uur	Witte Donderdag
29 maart 14.00 uur	Witte Donderdag
	in basiliek

vr 30 maart 14.00 uur	kruisweg
zo 1 april 10.30 uur	paasviering
wo 4 april 11.00 uur	weekviering

wzc De Lange Akkers

di 3 april 10.30 uur	weekviering
----------------------	-------------

Het paastriduüm

Aan het einde van de veertigdagentijd komen we vanaf Palm- en Passiezondag in de Goede Week terecht. Op Palmzondag lezen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De palmtakjes worden gezegend en uitgereikt. We nemen ze mee naar huis en geven ons takje een plekje op het kruis. Voortdurende verwijzing naar de tegenstelling binnen enkele dagen tussen "Hosanna" en "kruisig Hem". Want in diezelfde viering wordt meestal ook het lijdensverhaal gelezen. We volgen Jezus op zijn laatste martelgang tot de dood op het kruis.



In de Goede Week vieren wij Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Deze



avondvieringen om 19.00 uur zijn dit jaar in de kerk in Hulst. Het zijn vieringen voor de hele parochie en u bent allen zeer welkom. Het paastriduüm is wezenlijk in het leven van de christengelovige

Na Witte Donderdag en Goede Vrijdag wordt het stil en aan het einde van die Stille Zaterdag, op de vooravond van Pasen, vieren we voor heel de parochie om 21.00 uur de paaswake in Hulst. Het licht van de nieuwe paaskaars, het gezegende water, de eucharistie. We vieren in deze nacht dat onze Heer Jezus Christus waarlijk is opgestaan uit de doden. Om dat vervolgens op paasmorgen, bij het lege graf, te vieren in de kerken van onze parochie, in Boschkapelle en Clinge om 11.00 uur, in de andere kerken op de gewone tijd.



Een intensieve tijd. De veertigdagentijd. De Goede Week. Het paastriduüm. Maar echt dé gelegenheid om als parochie, met elkaar verbonden, te getuigen van het geloof dat in ons leeft. Het geloof dat ons beweegt.

pastoor Wiel Wiertz

Pasen

Er is veel over nagedacht, veel over gezegd, veel over geschreven. Het kan toch niet ophouden met het moment van de aardse dood. Het kan toch niet allemaal voor niets geweest zijn; alle inzet, alle zorgen, alle verdriet, alle hoop, alle vreugde, al het verlangen naar liefde. Altijd heeft het stoeien met deze existentiële vragen mensen geraakt en bezig gehouden.

In Jezus is voor hen die geloven dat Hij de Zoon van de levende God is, een antwoord 'tot leven gekomen'. Jezus zegt ons: "Wie in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven". Geloven in Hem en leven naar zijn voorbeeld -een moeilijke weg, voor ons voortdurend een weg van vallen en opstaan, van vreugde en tekort schieten- draagt je door dit aardse leven heen maar ook over de grens van de dood heen tot in het eeuwige leven bij God. Van wie jij ten diepste bent -geboren uit God, kind van mensen- gaat in geloof niets verloren. Wie jij ten diepste bent wordt door de engelen van God ten paradijze gedragen wanneer jouw aardse leven tot een einde komt.

Wat kunnen wij weten? **Zeker weten?** Wij hebben de getuigenissen van de vrouwen, het getuigenis van de apostelen. Het lege graf; de tuinman -in wie ze Jezus herkennen-, die zegt: "Wat zoeken jullie de Levende bij de doden,



Hij is niet hier, ga naar Jeruzalem, dáár zul je Hem zien". Wij ontmoeten de Heer in de kring van de leerlingen: "Vrede zij u". Jezus die de wonden in zijn handen en zijn zijde aan Thomas laat zien: "Kom hier Thomas, leg je vinger in mijn wonden, wees niet langer ongelovig maar gelovig". De oproep aan ons allen om te geloven -als waren wij er zelf bij geweest!

Pasen, wij zijn erbij. De verhalen, verteld, en doorverteld en weer opnieuw verteld, zijn een werkelijkheid voor ons. In geloof. "Ik ben de verrijzenis en het leven", zegt Jezus tegen de zussen van Lazarus, geloof je dit? "Ja Heer, ik geloof." Dan mag en zal het Pasen zijn. Zalig Pasen!

pastoor Wiel Wiertz

Boos

Hoi,
Vorige week was ik boos. Zo verschrikkelijk boos! Van de juf hadden we allemaal een bloembol gekregen bij het begin van het schooljaar. En nu had iedereen een bloem in de tuin of in een potje. Iedereen! Behalve ik! Niets, zelfs nog geen sprietje groen. Boos wilde ik de bol opgraven en weggooien. Stomme bol, dood gegaan natuurlijk... Mama hield me tegen en vroeg me nog wat geduld te hebben. Ik iedere dag gaan kijken. Niets helemaal niets! Boos geloofde ik er niet meer in. Toen ik vandaag na school thuis kwam, zei mama dat ik beter maar meteen eens in de tuin kon gaan kijken. Daar was iets... Ik tegen mijn zin naar buiten. Het is niet te geloven! Op de plek waar ik mijn bol plantte, staat nu een groene spriet. De bol was dus toch niet dood. Ik voel me helemaal opgelucht. Morgen ga ik het meteen aan de juf vertellen.

Doeg!
Sterre

Bezinning op paasmorgen

Eerste ode

Dag van de verrijzenis,
Mensen, straalt van vreugde:
het is Pasen, Pasen van de Heer.
Van dood naar leven,
van de aarde naar de hemel
heeft Christus onze God, ons gevoerd.
Zingen wij de zege van de Heer:
Christus verrees uit de doden.

Zuiveren wij ons hart
en wij zullen Hem zien
in het stralende licht van zijn verrijzenis
en wij horen Hem roepen: "verheug u!"
Wij zingen de zege van de Heer:
Christus verrees uit de doden.

De hemel verheuge zich terecht,
en de aarde dele zijn vreugde,
en laat het ook feest zijn
voor heel het heelal,
zichtbaar en onstoffelijk.
Want Hij is verzezen,
Christus, onze vreugde,
Christus verrees uit de doden.

Dag van de verrijzenis,
mensen, straalt van vreugde:
het is Pasen, Pasen van de Heer.
Van dood naar leven,
van de aarde naar de hemel
heeft Christus onze God, ons gevoerd.
Zingen wij de zege van de Heer:
Christus verrees uit de doden.

Christus verrees uit de doden,
door zijn Dood overwon Hij de dood
en Leven schenkt Hij hen
die zijn in het graf.

*Uit de paascanon van de
H. Johannes van Damascus*

