



Kerkelijke informatie vanuit de parochie H. Maria, Sterre der Zee met als parochiekernen Boschkapelle/Stoppeldijk, Clinge, Graauw, Heikant, Hengstdijk, Hulst, Kloosterzande/Ossensisse, Koewacht, Lamswaarde, Nieuw-Namen, Sint Jansteen en Terhole en vanuit de Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen met als locaties Hulst, Kloosterzande, Koewacht en Sint Jansteen. E-mail: tintinnabulum@rk-kerk-ozvl.nl



LEZINGEN 29 NOVEMBER

**33^{ste} zondag
door het jaar
JAAR - A**

Spreuken 31, 10-13.19-20.30-31
1 Tessalonicenzen 5, 1-6
Matteüs 25. 14-30



**THEMA:
IEDER
HEEFT
TALENT!
AAN DE
SLAG!**

VIERINGEN PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE vieringen rond het weekend van 18-19 november

Hulst	
vr 17 nov 19.00 uur	stilteviering
zo 19 nov 11.30 uur	eucharistie
wo 22 nov 19.00 uur	eucharistie
vr.24 nov 15.00 uur	kruisweg
Koewacht	
zo 19 nov 9.30 uur	eucharistie
Heikant	
do 23 nov 10.30 uur	w&c viering
kapel O.L.V. Ter Eecken	
do 16 nov 14.00 uur	Uur van gebed
vr 24 nov 17.00 uur	Ceciliavesper
Clinge	
za 18 nov 19.00 uur	eucharistie
Kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk	
di 21 nov 9.30 uur	gebedsgroep
Nieuw-Namen	
vr 24 nov 19.00 uur	w&c viering
Boschkapelle	
za 18 nov 19.00 uur	eucharistie
Kloosterzande	
zo 19 nov 9.30 uur	eucharistie
Lamswaarde	
ma 20 nov 19.00 uur	w&c viering
wzc Antonius	
do 16 nov 10.30 uur	w&c viering
De Blaauwe Hoeve	
zo 19 nov 10.30 uur	w&c viering
wo 22 nov 11.00 uur	weekviering
wzc De Lange Akkers	
di 21 nov 10.30 uur	w&c viering

Sint Hubertus, 3 november Hengstdijk

Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging Hubertus op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert en joeg erachteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht. Ook in deze tijd hebben we weer aandacht voor Sint Hubertus. In de kerk van Hengstdijk was er ook dit jaar een eucharistieviering. Zo'n 100 mensen en

Een rustige week – 6 november 2017

Hallo allemaal! Afgelopen vrijdag is mijn laatste maand in Zuid-Afrika ingegaan. Wat gaat de tijd snel en wat is het mooi om hier te werken. Afgelopen week was een relatief rustige week, waarin ik me vooral bezig heb gehouden met de dagelijkse gang van zaken op het werk. Ook hadden we als vrijwilligers van de Amy Foundation een bijeenkomst met Kevin Chaplin, de directeur van de organisatie. Hij nam ons mee in zijn levensverhaal en de manier waarop hij bij de stichting terecht gekomen is na het

overlijden van Amy's vader. Een erg indrukwekkend verhaal, dat ons nog lang bij zal blijven. De directeur gaf aan dat hij binnen 4 jaar de stichting zal verlaten wegens gezondheidsredenen. Het zal nog moeilijk worden om een waardige opvolger te vinden. Daarnaast was het een week, waarin ik een paar keer les heb mogen geven aan de kinderen vanwege afwezigheid van hun leraar en heb ik een wedstrijd van de plaatselijke voetbalclub bezocht. Een mooie ervaring! Tot volgende week! *Niklas Wiertz*

Bericht van het oecumenisch overlegorgaan

Nadat in november 2016 het r.-k. Bijzonder jaar van Barmhartigheid werd afgesloten deed het jubileumjaar 500 jaar reformatie zijn intrede. Als een estafette, een lopend vuur, gingen de activiteiten van provincie naar provincie. Zo was Zeeland in augustus aan de beurt met het thema 'Protestantse levenskunst'. Onze provincie had daarbij als motto gekozen: 'De kunst om iets van het leven te maken is de kunst het leven te ontvangen uit Gods hand'.

Dankbaar mogen we terugkijken op de expositie in het Museum van Hulst over 500 jaar reformatie (katholiek en protestant in Hulst). Ruim 1800 bezoekers mochten we begroeten. Fijn dat dit ook in goede samenwerking met r.-k. en protestante participanten kon worden gerealiseerd. Ook de speciaal gemaakte DVD film werd positief ontvangen.

Bij wijze van afsluiting van het jubileumjaar is het idee naar boven gekomen om een tweetal lezingen te organiseren over o.a. het thema 'Wat 500 jaar reformatie voor ons nu kan betekenen!' Ondergetekende is gevraagd om hier zijn licht over te laten schijnen.

Omdat bij de vorige editie van Kerkkoerier deze activiteit die op 28 november plaats vindt nog niet bekend was om aan te kondigen, willen we kort resumeren wat zoal aan de orde komt: Als eerste onderdeel worden enkele aspecten naar voren worden gebracht die de reformatie voor ogen stond, m.n. de boodschap van Luther en Calvijn met alle aandacht voor de Bijbel en de gemeenschap en de vrijheid van de christenmens.

Aan de hand van enkele passages uit de zgn. *Tafelredenen* van Luther en citaten van Calvijn uit zijn Institutie wordt in het kort kennis gemaakt met de spiritualiteit van de beide kerkhervormers. Na Luther heeft ook het protestantisme niet stil gestaan. Vele bewegingen zijn er uit voortgekomen, waaronder de liturgische beweging ook in ons land, waardoor er weer meer aandacht kwam voor (r.-k.) symboliek in de eredienst.



ook dieren waren in de kerk aanwezig. De viering werd opgeluisterd door de jachthoornblazers uit de Bevelanden.

Als tweede onderdeel wordt een overzicht gegeven over de initiatieven, die er inmiddels zijn genomen om de dialoog tussen Rome en de reformatie (protestantse kerken) weer op gang te brengen. Er wordt zelfs gesproken over *herstel van eenheid is reformatie van vandaag*. Een aantal ideeën komen aan de orde, die wellicht ook onze plaatselijke kerk/parochie kunnen helpen om de samenwerking verder uit te bouwen en te verdiepen.

Centrale vragen: 'Welke aspecten die de reformatie ons hebben gebracht (zoals aandacht voor het Woord en Christus centraal, aandacht voor de kerkgemeenschap, mondig christen-zijn) kunnen voor de kerken van vandaag van belang zijn en voor onze geloofsbeleving inspirerend?'

En: 'Welke aspecten vanuit de r.-k. traditie kunnen daarbij van belang en inspirerend zijn? Voor welke gemeenschappelijke uitdagingen staan wij als christenen ook in onze eigen omgeving? Is onze kerk/parochie daarbij voldoende behulpzaam? Zijn we voldoende toegerust en zien we elkaar als kerken/christenen voldoende staan?'

Op dinsdag 12 december zal als tweede lezing in deze serie het woord zijn aan de secretaris generaal en historicus van het bisdom Breda, dhr. Ben Hartmann. Ook deze avond vindt plaats in de H. Catharinakerk te Hengstdijk, aanvang 19.30 uur.

Op beide avonden is er gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De organiserenden hopen op deze manier het oecumenisch gesprek te stimuleren.

Deze activiteit wordt georganiseerd door het bisdom Breda en i.s.m. het oecumenisch overlegorgaan van de parochie en de protestante gemeente Oosthoek alhier.

Contactpersonen: pastor Ralf Grossert, tel.06-13705137 en ds. Pieter Overduin (0114- 68 33 60).

P.J.H.J. Overduin

Misdienaarsweekend

Het weekend begon vrijdag rond de klok van 19.00 uur. Toen we naar binnen mochten, viel het me gelijk op hoe laag alle deuren waren en dat ik steeds moest bukken als ik naar een andere ruimte ging, maar het was dan ook in de kelder van de basiliek. Toen iedereen er was, gingen we spelletjes doen, zoals blinde rups. Dat is een spel waarbij iedereen z'n ogen dicht moet doen en in een lange rij moet gaan staan. Alleen de voorste mag zijn of haar ogen openhouden om de weg te bepalen. Het was een geweldig spel. Toen we gingen slapen, bleef het lang onrustig, maar rond 11 uur werd het gelukkig stil, zodat iedereen kon gaan slapen.

Zaterdag: we kregen in de ochtend bezoek van vicaris Paul Verbeek. Hij vertelde wat er allemaal in een mis gebeurt en hij vertelde wat een vicaris allemaal doet. Daarna gingen we oefenen voor de mis. Toen zagen de meeste van ons, waaronder ik, de basiliek van binnen. Dat was adembenemend en dan voor te stellen dat de basiliek in Rome 16x groter is... Nadat we hadden geluncht, gingen we een rondleiding door de stad doen. We kregen een rondleiding door de basiliek, gingen naar de Mariakapel en naar een ontmoetingshuis, waar mensen die het minder hebben naar toe gaan. We hadden allemaal iets meegenomen. zodat ze dat in hun winkeltje kunnen verkopen. Toen we rond 4 uur weer terug waren, kregen we bezoek van een aalmoezenier. Dat is iemand die meegaat op missie met Defensie en daar vieringen houdt en een aanspreekpunt is voor sommige militairen die het moeilijk hebben. Dat was heel informatief en leerzaam.

Het avondprogramma bestond uit een bezoek aan de Sterrenwacht van Oudenbosch en daarna een film kijken. De Sterrenwacht was heel mooi, maar ook best klein. De film was heel leuk en grappig. Toen was het weer tijd om te slapen want de volgende morgen moesten we allemaal dienen.



Zondag moesten we vroeg op om al onze spullen in te pakken, want na de mis was daar geen tijd meer voor. Toen we hadden ontbeten was het zover: we gingen dienen, dus sommigen waren erg zenuwachtig en anderen waren gestrest, omdat hun kruisje weg was. Maar dat maakte niet uit, want meer kinderen waren hun kruisje vergeten. De mis zelf was heel mooi en iedereen had zijn/haar eigen taakje. Na de mis was er nog de gelegenheid voor een kopje koffie en een lunch en dat was tevens het einde van het misdienaarsweekend

Jeroen Muller

INFORMATIE EN INTENTIES

COLLECTE 18-19 NOVEMBER

In alle kernen is de gewone collecte voor bisdom, vicariaat en eigen geloofs-gemeenschap. In Hulst is er een extra collecte voor het onderhoud van het orgel.

HULST

H. WILLIBRORDUS

VRIJDAG 17 NOVEMBER 19.00 UUR: stilteviering

ZONDAG 19 NOVEMBER 11.00 UUR: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het dameskoor *intenties:* Corry van der Wielen-Aarts en echtgenoot George van der Wielen; familie Baart-van Gijssel; jaargetijde Johanna Baert; Jo Willems en echtgenote Emelda Weemaes; Gerarda Bouwens, echtgenoot Gustaaf Smet en overleden familie; jaargetijde voor Ploon Boeding en voor Guust van de Poele; Albert Schillemans en echtgenote Carolina Malcontent en overleden familie; Annie Krieckaert en echtgenoot Wout Burm; Theo Mangnus en overleden familie; Theo de Koning; familie Rottier-Verstraeten

WOENSDAG 22 NOVEMBER 19.00 UUR: eucharistieviering met als voorganger pater J. Reurs *intenties:* overleden ouders Stallaert-Elias en overleden kinderen; familie Baart-van Gijssel; familie Verdurmen; Ria Borm-van de Walle

VRIJDAG 24 NOVEMBER 15.00 UUR: kruisweg

mededelingen:

overleden: Maria Josephine de Backker, 89 jaar, weduwe van Joseph Bracké

zaterdag 29 november is het weer de laatste zaterdag van de maand, dan houden we de maandelijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood, graag de nog bruikbare kleding in goed gesloten dozen of plastic zakken verpakken en afgeven aan de tuinpoort van de pastorie van 10.30 tot 11.30 uur.

KOEWACHT

H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS

ZONDAG 19 NOVEMBER 9.30 UUR: eucharistieviering met als voorgangers pater J. Reurs en pastor R. Grossert *intenties:* Gerard van der Sijpt, echtgenote Germaine van der Sijpt-van Goethem en overleden familie

lector: Gonny Rozijn

HEIKANT

H. TERESIA v/h KIND JEZUS

DONDERDAG 23 NOVEMBER 10.30 UUR: woord en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert *intenties;* Martha van Houte en familie; Mathilde Pieters; jaargetijde Gabriël Martens en echtgenote Justina de Rechter; Theo en Els Weemaes Moorthamer en zoon Prosper.

SINT JANSTEEN

KAPEL O.L. VROUW TER EECKEN

DONDERDAG 16 NOVEMBER 14.00 UUR: uur van gebed: wij willen dan tot Maria bidden, voor de noden van de kerk en van de wereld: moge de Vrouwe van alle volkeren onze voorspreekster zijn. U bent allen van harte uitgenodigd.

VRIJDAG 24 NOVEMBER 17.00 UUR: Ceciliaavesper m.m.v. het Gregoriuskoor

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS

MAANDAG 20 NOVEMBER 19.00 UUR: woord en communieviering met als voorganger pastor K. Van de Wiele

CLINGE

H. HENRICUS

ZATERDAG 18 NOVEMBER 19.00 UUR: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. het parochiekoor. *Intenties:* Voor de levende en overleden leden van het parochiekoor St. Cecilia; Valentine, Cyriel, Arthur en Emiel van Acker; Cecilia de Bodt en echtgenoot Rumondus Wullaert; Mariëtte Praet en echtgenoot Albert de Moor; Yvonne Mahu en echtgenoot Ferdinand Schelfhout en overleden zoon Peter; Thilda van Hauten echtgenote van Joos van Putte

DINSDAG 21 NOVEMBER 9.30 UUR: in het kerkzaaltje aan de H. Henricuskerk bijeenkomst gebedsgroep de Bron Iedereen is van harte welkom.

opbrengst collecte:

De caritascollecte van zaterdag 4 november, bestemd voor het Kerkelijk Noodfonds, heeft € 36,- opgebracht. Met dank namens het caritasbestuur.

NIEUW-NAMEN

H. JOSEPH

VRIJDAG 24 NOVEMBER 19.00 UUR: woord en communieviering met als voorganger pastor R. Grossert *intenties:* gezusters Coenen overleden ouders en familie; Romanie de Rijke en echtgenoot Walter van Roeijen en familie; pater Paulus van Winden

lector: A.de Maeyer -de Deckere

BOSCHKAPELLE/STOPPELDIJK

H.H. PETRUS EN PAULUS

ZATERDAG 18 NOVEMBER 19.00 UUR: eucharistieviering met als voorgangers: Pater J. Reurs en pastor R. Grossert *intenties:* echtpaar Joos en Juliëtte Everaert-Janssen en familie; Josephus de Meijer en echtgenote Cornelia de Meijer-Platjouw; Anna Heijens en overleden familie; Gerarda Schelfhout-Verdurmen, echtgenoot en familie; Judith Cappaert-Spuens en echtgenoot Albertus Cappaert; jaargetijde Helena Coolsen-Vonk en overleden echtgenoot Albertus Coolsen en familie; Wies van den Bergen, overleden dochter Anneke, zoon Philip en familie.

mededelingen:

De Caritas-collecte van 4 november voor het Kerkelijk noodfonds heeft € 79,- opgebracht. Hartelijk dank hiervoor!

KLOOSTERZANDE/OSSENISSE

TER DUINEN

ZONDAG 19 NOVEMBER 9.30 UUR: eucharistieviering met als voorganger pastoor W. Wiertz m.m.v. parochiekoor *intenties:* Ber Joos, overleden ouders, zus Corrie en tante Maria Burm; Ro van Waterschoot, overleden ouders en familie; overleden ouders Joos en Mathilda Voet-Maas; Piet van Damme; overleden ouders A. Vervaet-Gielleit en overleden familie; Betsy Vervaet-Raes echtgenote van Rudy Vervaet en overleden familie; uit dankbaarheid voor 60 jarig huwelijk en overleden familie Vermeule-Rijk; jaargetijde René en Gusta Durinck-Bogaert; Tilly Maas-Lauret, Julien en Mieke Maas-Buijsrogge, Emiel en Irma de Waal-de Bakker en overleden kinderen; jaargetijde Magda Andriessen-Burm, overleden ouders Andriessen en Burm, Bertus Andriessen, Edy Bogaert en Theo Burm

lector: Jojanneke Taelman

com. assistent: J.van Waterschoot

DIENT GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN

WZC ANTONIUS KLOOSTERZANDE

DONDERDAG 16 NOVEMBER 10.30 UUR: woord en communieviering *intenties:* August Freyser, dochter Agnes en overleden familie

DIENT GEESTELIJKE ZORG ZORGSAAM ZORGGROEP ZEEUWS-VLAANDEREN

vervolg

KAPEL DE BLAAUWE HOEVE HULST

ZONDAG 19 NOVEMBER 10.30 UUR: woord- en communieviering verzorgd door de werkgroep *intenties:* Guust Burm en dochter Patricia; ouders Joos en Agnes Malcontent-de Rijk en familie; Angela Maria Hypolitha Borm; Jo en Maria Maerman-Borm; Jozef en Roza Jansen-van Waterschoot en familie; echtpaar Toos en Leo de Vos-Raats; jaargetijde Desiré Steijaert en echtgenote Elza Schillemans en familie

WOENSDAG 22 NOVEMBER 11.00 UUR: weekviering

overleden:

mw. Marie Vereecken 91 j.
mw. Cécile Scheerders-Staal 77 j.
dhr. Robert Smithuis 74 j.

WZC DE LANGE AKKERS
KOEWACHT

DINSDAG 21 NOVEMBER 10.30 UUR: woord en communieviering

intenties: Aimé de Jaeger en kleindochter Annet

overleden:

mw. Martha v. Waesberghe-de Smet 100 j.

XMAS Shoppingnight Hulst

15 December 2017 is het weer zo ver. De winkeliers houden hun winkel open in kerststemming en wij, met de basiliek in Hulst, doen ook weer mee met nightfever. De basiliek is die avond vanaf 17.00 uur open tot ongeveer 22.00 uur. Evenals vorig jaar kunt u in een oase van rust de basiliek bezoeken, een kaarsje opsteken, uw gedachten weer eens oppoetsen, maar u kunt ook koffie of chocomelk drinken. U komt toch ook???
Vanwege nightfever vervalt op deze avond de stilteviering.



GEGEVENS

HULST H. WILLIBRORDUS
Postadres: Steenstraat 22,
4561 AS Hulst
tel. 0114-312130
sacristie (basiliek) tel. 0114-313228
parochiekerncommissie
NL70 RABO 0150 7279 68

parochiebijdrage NL42 ABNA 0475 5422 07
openingstijden parochiesecretariaat:
ma t/m do van 9.30-11.30 uur.
e-mail: pastoriehulst@zeelandnet.nl

SINT JANSTEEN H. JOHANNES DE DOPER
contact tel. 0114-312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4000 88

HEIKANT H. TERESIA v/h KIND JEZUS
contact tel. 0114-312187
parochiekern NL49 RABO 0330 4002 82

KOEWACHT H.H. PHILIPPUS EN JACOBUS
postadres Kerkplein 2
4576 AS Koewacht.
parochiekern NL32 RABO 0330 4083 48

CLINGE H. HENRICUS
contactpersoon A. de Loos-Brijs
tel. 0114-311332
parochiekern NL38 ABNA 0477 7938 43
NL37 RABO 0330 4032 14
NL09 INGB 0000 1193 62

NIEUW-NAMEN H. JOSEPH
postadres Hulsterloostraat 76
4568 AG Nieuw-Namen
parochiekern NL30 RABO 0136 6006 38

GRAAUW H. MARIA HEMELVAART
postadres Dorpsstraat 50
4569 AK Graauw
parochiekern NL68 RABO 0322 6001

PAROCHIE H. MARIA STERRE DER ZEE

Secretariaat pastoraal team:
e-mail: pastoraalteam@zeelandnet.nl

website: www.rk-kerk-ozvl.nl

Pastoraal team:

Pastoor Wiel Wiertz
Steenstraat 22, 4561 AS Hulst
tel. 06-42506424
e-mail: wwiertz@bisdombreda.nl
wwiertz@live.nl
Pastoor van de parochies
H. Maria Sterre der Zee, H. Andreas,
Elisabeth

Pastoraal werkster

Chantal van de Walle
Rapenburg 34, 4581 AD Vogelwaarde
tel. 0114-720491; gsm 06-51138721
e-mail: chvdwalle@zeelandnet.nl

Pastoraal werker Ralf Grossert

Churchillhof 9,
4587 EV Kloosterzande
tel. 0114-313299; gsm 06-13705137
e-mail: ralf.grossert@zeelandnet.nl

Pastoraal werkster

Katrien Van de Wiele
Beneluxstraat 16,
4551 TM Sas van Gent
tel. 0115-454088; gsm 06-41322776
e-mail: kvdwiele@zeelandnet.nl

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

Truffinoweg 2
4561 NT Hulst
tel.: 0114-381317

Pastoraal werkster Henny de Koning

e-mail: h.dekoning@zzv.nl
hlmdekoning@outlook.com

Diaken Kees van Geloof

Leeuwerikstraat 14
4561 KM Hulst
tel.: 0114-313604
e-mail: k.vangelooft@zzv.nl

BOSCHKAPELLE

H.H. PETRUS EN PAULUS
postadres Kerkstraat 15,
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL34 RABO 0330 4064 69

HENGSTDIJK

H. CATHARINA
postadres Hengstdijkse Kerkstraat 4,
4585 AB Hengstdijk
parochiekern NL15 RABO 0332 6040 55

STOPPELDIJK

H. GERULPHUS
postadres Kerkstraat 15
4581 BV Vogelwaarde
parochiekern NL54 RABO 0332 6094 64

KLOOSTERZANDE / OSSENISSE

TER DUINEN
postadres Postbus 2,
4587 ZG Kloosterzande
tel. 0114- 681382
parochiebijdrage p/a Groenendijk 40,
4587 CV Kloosterzande
parochiekern NL07 RABO 0332 6034 23

LAMSWAARDE

H. CORNELIUS
postadres J. de Waalstraat 23,
4586 AD Lamswaarde
parochiekern NL13 RABO 0332 6002 11

TERHOLE

H. GERARDUS MAJELLA
postadres Notendijk 7a
4583 SV Terhole
parochiekern NL20 RABO 0150 7002 53

Dienst geestelijke zorg Zorgzaam zorggroep Zeeuws-Vlaanderen:

postadres Truffinoweg 2,
4561 NT Hulst
tel. 0114-381317